

Advent 2018 – Een tijding van vreugde

Inleiding

Er is één Evangelie van Jezus Christus. Evangelie betekent letterlijk goede boodschap, maar de vertaling van Maria vd Zeyde, een tijding van vreugde, vind ik mooier van taal en als betekenis.

Er is één Evangelie, er zijn 4 evangelisten en daarmee 4 evangeliën. Overigens zijn er meer evangelisten geweest, onder wie Thomas en Maria Magdalena. Hun boeken heten bij ons apocriefe evangeliën. Ze worden niet als gezaghebbend erkend. Meestal zijn ze gnostisch van karakter, zeg maar een soort van New Age.

Misschien dat het aantal van 4 evangelisten ook wel te maken heeft met het getal 4 dat zo prominent aanwezig is in visioenen uit het OT. In elk geval is dat verband door theologen in de tweede eeuw zo gelegd. Door hen zijn de visioenen van Ezechiël en Johannes gekoppeld aan de evangelisten. Met de achternamen als resultaat (zie onder).

In de regel wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste 3 evangeliën en het vierde van Johannes. Het laatste is meer theologische doordinking, terwijl de eerste 3 verhalend zijn. Markus is het oudste evangelie, Mattheus en Lukas volgen in grote lijnen zijn verhaal, maar hebben nog een andere onbekende bron, Q genaamd.

In de Inleidingen die in de Nieuwe Bijbelvertaling staan, kun je meer info vinden.

Kunstproject

Joki maakt voor elke zondag een pilaar. Op Kerstmorgen krijgen de vier pilaren een driehoekig bovenstuk (timpaan). Daarop staat Tijding van vreugde of Evangelie. Dan is de tempel van de Geest klaar (Here, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend).

Zondag 2 december – Markus de Leeuw

Lezingen: Ezechiël 1: 1-10 en Markus 1: 1-8

De belangrijkste invalshoek is: met de komst van Jezus is een nieuwe tijd aangebroken

Zondag 9 december – Mattheus de Engel

Lezingen: Mattheus 1: 1, 17, 18-25

De belangrijkste invalshoek is de onderwijzing; Mozes aangescherpt

Zondag 16 december – Lukas de Jonge Stier

Lezingen: Lukas 1: 1-4, 5-19

De belangrijkste invalshoek is verhalen voor de kerkgemeenschap: Emmaüsgangers

Zondag 23 december – Johannes de Adelaar

Lezingen: Openbaring en Johannes 1: 1-18

De belangrijkste invalshoek is dieper ingaan op de betekenis van Jezus als Logos / Woord

25 december – Kerst

Lezingen: Lukas 2: 1-20 en Mattheus 2: 1-12