



Beleidsplan 2020 - 2025

Kerkgebouw: De Oude Kerk, Zesstedenweg 189 te Grootebroek

Kerkenraad: mw. M. Vissers, Pandhof 47, 1613 EK Grootebroek

Website: <http://www.deoudekerk.nl/>

1.1. Inleiding

In dit beleidsplan beschrijven we zo goed mogelijk het heden, de situatie van de gemeente zoals we die bezien.

Verder zullen enkele beleidspunten aan de orde komen, waar we mee bezig zijn of waar we in de komende jaren aan willen werken.

De opzet is gekoppeld aan de 5 vaste vergaderingen per jaar van de kerkenraad; elk van deze vergaderingen heeft een overkoepelend thema:

- februari : *Pastoraat (hoofdstuk 2)*
- april : *Diaconaat (hoofdstuk 3)*
- juni : *Financiën – jaarrekeningen / evaluatie kerkenraad (Hoofdstuk 4)*
- september : *Liturgie (hoofdstuk 5)*
- november : *Financiën – begrotingen*

1.2. Missie

De startpagina van onze website vermeldt de volgende uitnodiging:

We zijn een protestantse gemeente in Stede Broec, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Samen proberen we te groeien in geloof, hoop en liefde. De kerkgang en andere vormen van betrokkenheid ervaren we hierbij als belangrijk.

Mensen die zich bij ons aansluiten, zijn over het algemeen op zoek naar gemeenschap en zin. Ze voelen zich gemakkelijk thuis in de prachtige, gerestaureerde Oude Kerk en in de open sfeer, waarin wij met elkaar omgaan.

Ook U bent van harte uitgenodigd met ons kennis te komen maken.

Wij spannen ons in om een gemeente te zijn waarin:

- de zondagse eredienst het hart van de gemeente is, met een vierende liturgie waarin de verkondiging ingebed is in het geheel van de liturgie;
- aandacht is voor jong en oud en voor de verschillende culturen; en waar kinderen welkom zijn aan de dienst van de Tafel;
- wij oog hebben voor elkaar, als gemeente van Christus, met name voor de verscheidenheid in geloofsbeleving, herkomst, geslacht of seksuele oriëntatie, elkaar aanvaardend zoals wij onszelf aanvaard mogen weten door God;
- sprake is van een open en oecumenische instelling en plaats wordt gemaakt voor bezinning op de ontwikkelingen op kerkelijk en maatschappelijk gebied om zodoende

toegerust te worden op onze plaats en rol in de samenleving waarin wij wonen en werken, zowel in diaconaal als in sociaal-maatschappelijk opzicht.

1.3. De Protestantse Gemeente Stede Broec

- Geschiedenis van de gemeente

De Protestantse Gemeente Stede Broec is ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Grootebroek en de Hervormde Gemeente Bovenkarspel in 1987. Gereformeerden, woonachtig in Stede Broec, maar kerkelijk behorende bij Wijk West van de Gereformeerde Kerk Enkhuizen, sloten zich informeel daarbij aan.

Dit Samen-Op-Weg proces is geformaliseerd in 2002; de Hervormde Gemeente Stede Broec en “Wijk West van de Gereformeerde Kerk van Enkhuizen” vormden samen een federatie. Dat maakte de weg vrij voor het beroepen van een gezamenlijke predikant. In 2005 volgde de fusie tot de Protestantse Gemeente Stede Broec.

Sinds 2002 wordt er weer eredienst gehouden in de Oude Kerk van Grootebroek, de voormalige Hervormde kerk in die plaats.

- Samenstelling

In de gemeente Stede Broec, met veel nieuwbouw en import, neemt onze kerk haar eigen plaats in.

Er is in onze gemeente een grote mate van diversiteit wat betreft herkomst, sociale status, geloofsoriëntatie en leeftijd. Relatief gezien telt de kerkelijke gemeente veel oudere gemeenteleden.

Ondanks dat er aan deze diversiteit grenzen zijn, bestaat er een grote variatie in mentaliteit van de gemeenteleden.

Een aantal gemeenteleden voelt zich aangesproken door vormen van spiritualiteit.

Bij anderen (maar dat kunnen ook dezelfde zijn) vertaalt het geloof zich naar een of andere vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Dat deze mensen het samen in één kerkverband kunnen uithouden en zij aan zij dezelfde diensten meemaken, zegt veel over het open karakter van de gemeente.

Toch schuilt hier ook een valkuil. De gerichtheid op consensus moet er niet toe leiden, dat het inhoudelijke en geestelijke debat wordt vermeden. Wellicht door allerlei praktische zaken die de gemeente heeft moeten aanpakken in de laatste jaren, is het geloofsgesprek wel eens in de verdrukking gekomen. Het is een belangrijke opgave voor de komende jaren om dat gesprek weer op gang te krijgen. Juist in deze tijd is hier een grote behoefte aan.

Het gegeven van diversiteit in verschillende opzichten ervaren we niet als een lot, maar zien we als een kans en een opgave.

Deze opgave werkt uit als een keuze voor een beleid, dat op die diversiteit is gericht.

Dat wil zeggen: deze keuze roept een verbreding, maar ook een verzwaring op van de taken van de werkers in het pastoraat in enge zin, als ook in pastoraal-diaconaal opzicht.

Kortom, de Protestantse gemeente van Stede Broec is een pluriforme en levende gemeente, die niet in een bepaald hokje is te plaatsen.

Wat de meeste gemeenteleden echter wel gemeenschappelijk hebben, is een oecumenische gerichtheid, waardering voor een rijke, Bijbelse prediking, zin voor maatschappelijke betrokkenheid, en openheid en respect voor andersdenkenden.

De gemeente heeft gehoor gegeven aan de oproep om zich uit te spreken wat betreft de acceptatie van mensen met een LHBT-achtergrond. De gemeente is van mening dat ook deze mensen er bij horen. De gemeente staat als gastvrije gemeente vermeld op de website van Wijdekerk.

2. Pastorale gemeente

Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn, een gemeente waarin het pastoraat in zijn diverse vormen, het bindmiddel is van onze gemeenschap. Pastoraat is zorg hebben voor elkaar; is 'omzien naar elkaar'; betrokken zijn op elkaar vanuit de gemeente, in geloof. Pastoraat is meeleven in lief en leed, goede en kwade dagen. En, waar nodig, een helpende hand, geestelijk en/of materieel. Als zodanig heeft het pastoraat betrekking op heel het leven.

Er is niet alleen pastoraat nodig als er moeilijkheden zijn, of als er verdriet is. Pastoraat is er op gericht om ieder tot zijn of haar recht te laten komen, voor het eerst of opnieuw. Dit in navolging van Jezus, die oog en oor en hart had voor alle mensen, die op zijn weg kwamen. Het pastorale gesprek wil een bedding bieden voor het 'geloofsgesprek'.

In alle activiteiten van en vanuit de gemeente speelt pastoraat (zorg en aandacht voor elkaar) een rol, op elk moment dat mensen elkaar ontmoeten. Pastoraat kan zich afspelen in de ontmoeting van twee mensen (individueel pastoraat), maar het kan ook binnen een groep plaatsvinden.

Onze gemeente is pluriform van samenstelling. Veel mensen zoeken maar zo nu en dan contact met de gemeente, anderen zijn wekelijks of bijna dagelijks met de gemeente bezig. De een voelt zich er helemaal thuis de ander maar half.

2.1. Pastoraal beleidsplan

Het pastoraal beleidsplan richt zich op:

- Nieuwkomers (inclusief geïnteresseerden)

Het is van groot belang, om zo vlug mogelijk contact te leggen met mensen, die nieuw komen wonen in Stede Broec. En hen te laten weten, dat er voor hen een kerkelijk onderdak te vinden is in De Oude Kerk.

Het gaat erom, informatie te verstrekken, interesse te tonen en interesse te wekken, als eerst mogelijke stap op weg naar een betrokkenheid van mensen bij onze gemeente.

Maar ook van betrokkenheid van onze gemeente bij mensen die in Stede Broec (komen) wonen.

Ervan uitgaande, dat er weer een hernieuwde belangstelling is voor geloof en spiritualiteit, mogelijk ook voor het christelijk geloof en de christelijke (spirituele) traditie, is het belangrijk om nieuwsgierigen - zo mogelijk in oecumenisch verband - te informeren.

Laagdrempeligheid combineren met een duidelijke inhoud is hier van belang.

- Mensen in bijzondere situaties

Vanouds richten we ons in het pastoraat op de hoogtepunten en dieptepunten in het leven van mensen. Bij geboorte, huwelijk, jubilea, bijzondere vierdagen, bij ziekte en dood, maar ook bij andere ingrijpende gebeurtenissen als scheiding, werkloosheid, relatieproblemen. En bij geestelijke en materiële nood, probeert de kerkelijke gemeente aandacht voor haar leden te hebben. Of het nu trouwe kerkbezoekers/betalers zijn of niet.

Ook buiten de directe kring van de eigen leden wil de kerk zorg en aandacht hebben voor de vreugde en het verdriet van mensen. Meeleven, helpen, troosten, luisteren en trouw zijn, zijn hier belangrijke trefwoorden.

- Jongeren

Het is moeilijk om jongeren (vanaf de middelbare schoolleeftijd en ouder, 15 - 25 jarigen) te interesseren voor de gemeente.

Daarom wil de Protestantse Gemeente Stede Broec zich, zonedig met deskundigheid van buitenaf, ook speciaal op deze groep richten, met het doel: jongeren te leren kennen en hen met elkaar en de gemeente(-activiteiten) in contact te brengen

- Ouderen

In de verschillende seniorenwooncentra wonen veel, vaak alleenstaande ouderen, die bij onze gemeente horen en die aandacht en zorg van de gemeente verwachten ook al voldoen we daar lang niet altijd meer aan.

Speciale aandacht ook voor deze groep oudere gemeenteleden met hun wel en wee blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

- Mensen aan de rand

Aan de rand van de gemeente, net als meer in het centrum, vinden we allerlei soorten mensen. Mensen die altijd al weinig met de kerk hadden, mensen teleurgesteld in de kerk en in het leven, mensen gewend aan andere manieren van kerkzijn dan de onze e.d.

We willen hen, althans een deel van hen, niet alleen beschouwen als kaarten in een kaartenbak, maar als potentiële deelnemers aan de gemeente en haar activiteiten. Dat wil zeggen dat we ook aan hen, waar mogelijk, tijd en aandacht besteden op de momenten, die daarvoor geëigend zijn.

Meestal zal dat zijn bij gelegenheid van doop of trouwen of rouwen, maar het is ook de moeite waard, te onderzoeken of de drempel naar de kerk toe voor deze groep verlaagd kan worden.

- Mensen met wie niets aan de hand is

Ook de mensen, die het actieve en betrokken deel van de gemeente vormen, moeten gekend, gesteund en gesterkt en gezien worden. Ook hun wel en wee moet gedeeld worden. Het zal de kunst zijn en blijven, de aandacht voor binnen en die voor buiten niet tegen elkaar uit te spelen. Tijd nemen; op adem komen; zin ervaren in je kerkenwerk; doen waar je goed in bent; niet alleen plichtsgetrouw zijn, maar plezier hebben en houden in wat je doet, zijn hier trefwoorden. Of anders gezegd: doe wat je leuk vindt, daar word je goed van!

Binnen al die groepen willen we ook attent zijn op mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond of met meer dan alleen een Nederlandse culturele achtergrond. Zij hebben vaak eigen verwachtingen en tradities t.a.v. het geloof en de kerk.

Het doel van onze pastorale activiteiten is om geen onderscheid te maken of rangorde aan te brengen op grond van culturele achtergrond. Als we een gemeente willen zijn waarin mensen van meer dan één cultuur zich thuis kunnen voelen, moeten we ruimte laten aan en ruimte maken voor die verschillende culturen.

Het werven van mensen met een andere dan Nederlandse culturele achtergrond, ook voor taken binnen het pastoraat, is beleid.

2.2. Concrete aandachtspunten

- Contact nieuw ingekomenen

Mensen die in onze gemeente komen wonen en lid zijn van de Protestantse Kerk, ontvangen een welkomstbrief.

- Het pastoraal team

Alle werkers in het pastoraat komen vier maal per jaar bij elkaar in het pastoraal beraad. Zo nodig, kunnen hier voorstellen worden geformuleerd, om beleid aan te passen of te maken, die door de kerkenraad kunnen worden gefiatteerd.

- Zoeken naar talent

Het doel is: om daardoor o.a. nieuwe medewerk(st)ers te werven voor de verschillende taken, die er in de gemeente moeten gebeuren. Toerusting van nieuwe mensen en goede instructie is daarbij inbegrepen. Hopelijk kunnen gemeenteleden dan die taak krijgen, die bij hen past; waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben.

- Bezoekwerk aan ouderen

Seniorenwooncomplexen: Rigtershof, Gezinspaviljoen, Stedeborg.

Er zijn diensten in Rigtershof en het Gezinspaviljoen.

Twee ouderlingen hebben de speciale opdracht, om voor te gaan in de diensten in het ouderencentrum Rigtershof in de protestantse diensten, die eens per maand worden gehouden. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met de RK kerk.

3. Diaconale gemeente

Onze gemeente kent een actieve diaconie.

Als bijzondere aandachtspunten kunnen worden genoemd: ondersteuning van organisaties, die werken in overeenstemming met de doelstellingen van onze gemeente, zending en werelddiaconaat.

De diaconie wil ook diaconie in Stede Broec proberen te zijn en daar de nood lenigen; bijvoorbeeld door het al eerder genoemde overleg met andere kerken en instellingen.

Gestreefd wordt naar een sterkere toenadering tussen het pastoraat enerzijds en het diaconaat en het maatschappelijk activeringswerk anderzijds.

Diaconaat en pastoraat zijn niet altijd te scheiden. Vaak hebben dezelfde mensen diaconale en pastorale hulp nodig.

Ook in Stede Broec zijn de positie en de maatschappelijke context van degenen, die pastoraat behoeven, van uitermate groot belang. Hierbij valt te denken aan de zwakke positie van mensen en gezinnen op bijstandsniveau, vluchtelingen, illegale vreemdelingen en slachtoffers van criminaliteit.

3.1. ZWO

Binnen onze gemeente functioneert, in nauwe samenwerking met de Diaconie, een actieve ZWO-commissie.

Het doel van deze commissie is: De (kerkelijke) gemeente betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd door:

- Mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met de doelen van Kerk in Actie.
- Het hebben van aandacht voor en geven van aandacht aan de zwakkeren in de samenleving.

De taak van de ZWO in dezen is:

- Meewerken aan de organisatie van kerkdiensten en gemeenteactiviteiten.
- Geldwerving.
- Voorlichting.
- In verband daarmee passende acties initiëren.

4. Mogelijkheden en onmogelijkheden

- Gemeenteopbouw

Wij willen een gemeenschap zijn, die voor de eigen gemeenteleden een onderlinge band mag zijn, een plek waar mensen erkend en herkend worden, in hun eigen-zijn.

Wij proberen ook present te zijn in de samenleving. Van belang is hier de communicatie binnen de gemeente, van kerkenraad naar gemeente en andersom.

Eenmaal per jaar komen we na de kerkdienst samen in een gemeenteberaad. De gemeente wordt van harte uitgenodigd wensen, vragen, kritiek en behoeftes uit te spreken.

Ook het organiseren van de jaarlijkse startzondag is een gewaardeerde activiteit tot samenzijn.

Al deze activiteiten zijn van cruciaal belang voor de binding en de opbouw van onze gemeente. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de opbouw van onze gemeente, zoals ondermeer door middel van huisbezoek van de predikant.

Deze beleidslijn vraagt om voortzetting.

We willen graag doorgaan met het opzetten en uitvoeren van een efficiënt pastoraat.

Belangrijk is hier, te letten op ieders bekwaamheid en mogelijk specialisme.

- Kerk naar buiten

Wij willen - samen met andere kerken - kerk in deze samenleving zijn. Niet los ervan, maar er in middenin. Daarop is ons beleid naar buiten toe gericht.

Dat geldt zowel voor individuele mensen die hier leven en werken, als ook voor de kerk als gemeenschap. In de huidige ruimtelijke en sociaaleconomische vernieuwing is de inbreng van de kerken dringend gewenst. Onze stem wordt gehoord!

Als ons bestaan - bijvoorbeeld vanwege gebrek aan actieve medewerkers - wordt bedreigd, zou onze stem in dat koor verloren raken. Dat zou jammer zijn.

Ook de diaconale taak van de gemeente moet hierbij genoemd worden. De dienst aan de naaste moet hier heel letterlijk genomen worden. Dit werk binnen en buiten de gemeente komt van binnen uit en geeft mede gezicht aan wie en wat we zijn.

Deze lijn, die de afgelopen tijd weer verder is opgepakt, zouden we graag willen voortzetten. Ten behoeve van medemensen in Stede Broec, die acuut in nood verkeren, hanteert de diaconie een speciaal Protocol Hulpvragen.

Er wordt vier keer per jaar een leerhuisavond georganiseerd voor belangstellenden.

De thema's hebben te maken met religie en maatschappij. Voor deze avonden is grote belangstelling vanuit de eigen kerk en andere geloofsgemeenschappen. Afhankelijk van het thema worden de avonden ook door buitenkerkelijken bezocht.

Ook worden gespreksavonden georganiseerd, waarbij ook mensen van buiten de kerkelijke gemeente welkom zijn. Deze avonden zijn een manier om het geloofsgesprek levend te houden.

- Financiën

Gelukkig ziet de financiële situatie van onze gemeente er niet slecht uit.

Voor het onderhouden van onze monumentale kerk zijn fondsen aanwezig.

Toch is het nog steeds zo, dat het levende geld (verkreten uit de bijdragen van de leden) niet voldoende is om de kosten voor pastoraat e.d. te dekken. En dat baart toch zorgen.

Het College van Kerkrentmeesters is zeer actief om de gemeente te informeren over het belang van de financiële bijdrage.

Dat gebeurt door eerlijke informatie, zonder dat mensen zich aangevallen hoeven te voelen.

Ook wordt er in de afwikkeling van de Actie Kerkbalans, nog een tweede ronde gemaakt, om daar waar dat om uiteenlopende redenen nog niet is gebeurd, mensen een financiële bijdrage te laten geven.

Lang niet iedereen is doordrongen van het feit dat lidmaat van een gemeente zijn, ook een financiële verplichting meebrengt.

Vanuit haar taak en visie, besteedt de Diaconie de jaarlijks beschikbaar komende gelden, waaronder de collecteopbrengsten, aan:

- Plaatselijk diaconaal werk.
- Provinciaal en landelijk diaconaal werk.
- Diaconaal werk wereldwijd.

5. Liturgie

5.1. De zondagmorgen

Iedere zondag is er een kerkdienst om 10.00 uur.
De diensten worden mede voorbereid door de liturgiecommissie.

5.2. Bijzondere diensten

Bijzondere diensten zijn er op kerkelijke hoogtijdagen. Ook is er eens per jaar een oecumenische viering met verschillende kerkgenootschappen uit het dorp.

6. Slotoverweging

Onze gemeente is een bouwplaats; een plaats waar ideeën worden aangedragen en voorstellen beproefd; een plaats waar gebouwd wordt en getimmerd.

Het gaat om de opbouw en uitbouw van de gemeente. En dat is hard nodig. Heel menselijk en begrijpelijk is de verzuchting, om alles maar bij het oude te laten. Maar stilstand is achteruitgang.

Een gemeente rond de Naam van Christus is nooit af, maar gaat een weg - geloven is het gaan van een weg in zijn Naam -. En daarom gaat het steeds weer om het maken van keuzes.

Dat doet soms pijn, waar bijvoorbeeld gekoesterde zekerheden ter discussie gesteld moeten worden; waar gegroeide praktijken opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden; waar gevestigde verhoudingen en zienswijzen opnieuw moeten worden overwogen.

Wij zijn dankbaar, dat wij daardoor nu beter in staat zijn om daadwerkelijk kerk te zijn.