

SAMEN



Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec

Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de bron wordt vermeld

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec

Dr. N.E. Haspels, Hoorn, tel. 0229 – 24 26 96, predikant@deoudekerk.nl
Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Kerkgebouw:

Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78

Koster: Begraffenissen/Inlichtingen bij Hr. N. Petten, tel. 0228-513971

Website: www.deoudekerk.nl

Deze wordt verzorgd door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl

Kerkenraad Protestantse gemeente

Voorzitter: Dr. N.E. Haspel, a.i.

Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47

1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22

Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42,

1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07

kerkrentmeesters@deoudekerk.nl

Penningmeester: Hr. R. Jetses

penningmeestercvk@deoudekerk.nl

Kerkebalans administratie

(incl. collectebonnen)

Hr. K. Dudink, de Roos 2,

1611 KG Bovenkarspel, tel. 51 87 34

IBANnummer: NL21 FVLB 0699 5437 54

Prot. Gem. Stede Broec te Bovenkarspel

kerkebalans@deoudekerk.nl

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaken van een bedrag van € 20.- of een veelvoud daarvan op bovengenoemd nummer of via de website met Ideal. De bonnen worden thuisbezorgd.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:

Hr. W. Strating, tel. 51 48 13

begraafplaatsbroekerhaven@quicknet.nl

Ledenadministratie

Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat

404, 1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02

ledenadministratie@deoudekerk.nl

Diaconie

Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

Secretaris: Ch. Blaauwkamer, tel. 51 31 29

Penningmeester: Mw. H. Simons,

Tel. 51 61 48

diaconie@deoudekerk.nl

Pastoraal Team

Ten zuiden van de spoorlijn:

Grootebroek:

Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71

Mw. T. Boender, tel. 54 26 14

Bovenkarspel:

Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488

Mw. H. Blom, tel. 51 36 87

Ten noorden van de spoorlijn:

Grootebroek:

Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

Mw. I. Henken, tel. 52 18 90

Bovenkarspel:

Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36

ZWO Stede Broec

Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer,

Houtzaagmolensingel 12

1611 XL Bovenkarspel, tel. 51 31 29

Auto-ophaaldienst

Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55

Opgeven uiterlijk vrijdagavond

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

**Blijf in contact met uw
kerk.....**

Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl

Ter Overweging

Hij daalde af naar de Jordaan,
de Zoon, de lang verwachte,
die hier zijn roeping zou verstaan:
hij werd Gods wil deelachtig.
Johannes deed hem ondergaan
en trok hem door het water.
De mensenzoon is opgestaan
en wij met hem, veel later,
ontsmet en begenadigd.

God heeft ons zo geopenbaard,
eenmalig in dit teken,
eenduidig in gewone taal:
hij zal u niet ontbreken,
hij die zo weerloos voor u staat,
mijn woord, aan u gegeven,
mijn zoon, mijn vrede, neem hem aan
en volg hem op zijn wegen,
hij gaf voor u zijn leven.

*René van Loenen,
Naar 'Martin Luther, Christ unser Herr zum Jordan kam'
Lied 522*

Afbeelding voorkant: Pinksteren "Tongen van Vuur"

Kerkdiensten

De diensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag gehouden in de "Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.

28 mei - 11.00 uur

DE 'OUDE KERK' IS GESLOTEN

**Oecumenische Viering is in de aula van het Martinuscollege
(zie aankondiging pagina 6)**

4 juni - 10.00 uur

Pinksteren

Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons, Hr. Dudink
Organist : Hr. Ruiter
Collectes : Kerk en Twin Project
Koster : Hr. Petten
Oppas/Kindernevendienst: Ludo Luckerhof
Auto-ophaaldienst : Mw. de Bruin

Na de dienst is er koffie drinken



11 juni - 10.00 uur

Zondag Trinitatis

Voorganger : Ds. P.L. de Jong, Rotterdam
Ambtsdragers : Mw. De Kroon, Mw. Jonkman, Hr. Swier
Organist : Hr. Maring
Collectes : Kerk en Versterk de Kerk
Koster : Mw. Maassen
Oppas/Kindernevendienst: Nel Kleton
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier

18 juni - 10.00 uur

Zondag Oculi

Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Lasschuit,
Mw. Vissers
Organist : Mw. Janssen
Collectes : Kerk en Stichting Merakel
Oppas/Kindernevendienst: Willie Visser
Koster : Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst : Mw. Gerding

25 juni – 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. C.v,d Broeke, St. Pancras
Ambtsdragers	:	Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons,
Organist	:	Hr. Ruiter
Collectes	:	Kerk en Simavi
Koster	:	Hr. Petten
Oppas/Kindernevendienst:	:	Willemijn Weeteling
Auto-ophaaldienst	:	Mw. Broekstra

2 juli – 10.00 uur

Voorganger	:	Mw. A. Kraal, Venhuizen
Ambtsdragers	:	Mw. Boender, Mw. Lasschuit, Hr. Swier
Organist	:	Nog niet bekend
Collectes	:	Kerk en Stichting MAF
Koster	:	Hr. Lasschuit
Oppas/Kindernevendienst:	:	Coby Pels
Auto-ophaaldienst	:	Hr. Swier

9 juli – 10.00 uur

Voorganger	:	Mw. L. Kooiman, Andijk
Ambtsdragers	:	Hr. Blaauwkamer, Hr. Dudink, Mw. Vissers
Organist	:	Nog niet bekend
Collectes	:	Kerk en Liliane Fonds
Koster	:	Hr. Dudink
Oppas/Kindernevendienst:	:	Geeske en Jetske Dudink
Auto-ophaaldienst	:	Hr. J. Vissers

16 juli – 10.00 uur

Voorganger	:	Mw. ds. Kraak-Verdonk, Opperdoes
Ambtsdragers	:	Mw. de Kroon, Mw. Jonkman, Mw. Broekstra
Organist	:	Nog niet bekend
Collectes	:	Kerk en Leger des Heils
Koster	:	Hr. W. Visser
Oppas/Kindernevendienst:	:	Ludo
Auto-ophaaldienst	:	Mw. Broekstra

Na de dienst is er koffie drinken



Bij de Diensten



**OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 28 MEI
OM 11.00 UUR IN DE AULA VAN HET
MARTINUSCOLLEGE**

Het wordt een laagdrempelige viering waarbij **iedereen** welkom is of je nu aangesloten bent bij een geloofsgemeenschap of niet, het maakt allemaal niet uit, het is voor iedereen.

Vele van de geloofsgemeenschappen van Stede Broec : de Westfriese Evangelische Gemeente, PKN gemeente, het Leger des Heils, de R.K. Parochies hebben hun medewerking aan deze viering toegezegd.

het thema is **DE GEEST**

De viering wordt voorgedaan door voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Stede Broec, dit jaar Simon van Groningen van de Westfriese Evangelie Gemeente en Pater Peelen van de R.K. Parochie

Dhr. P. Spoelstra neemt de muzikale begeleiding van de liederen op zich en de muziekgroep Flavour van de Westfriese Evangelie Gemeente zal diverse nummers zingen.

Voor de kinderen wordt door Anita Kamperman van Het Leger des Heils en Geeske Dudink van de PKN een programma gepresenteerd waar zij aan mee kunnen doen.

In deze viering wordt gecollecteerd voor een "Beleeftuin" bij het Nicolaas Verpleeghuis. (zie "Toelichting bij de collectes", pagina

Na de viering is er koffie-thee, waarbij gelegenheid is om samen nog even na te praten.

Wees allemaal welkom bij deze viering



**SAMEN VIERT DE
KERK OP ZIJN KOP STAAN!**

4 juni

Pinksteren

Kleur rood, kleur van de Heilige Geest
Lezing: Johannes 20: 19-23

Wees niet langer ongelovig, maar geloof.



11 juni

Zondag Trinitatis

Kleur wit, kleur van reinheid en onschuld
Lezing: Johannes 3: 16-18

God is werkzaam in alles wat Hij doet.

18 juni

Eerste zondag na Trinitatis

Kleur groen: kleur van barmhartigheid en hoop
Lezing: Johannes 6: 51-58

Met hart en verstand brood als lichaam wijn als bloed

25 juni

Eerste zondag van de zomer

Kleur groen: kleur van barmhartigheid en hoop
Lezing: Matteüs 10: 37-42

Iemand een beker koel water te drinken geven omdat het een leerling van mij is, dat zal beloond worden!

2 juli

Tweede zondag van de zomer

Kleur groen: kleur van barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jeremia 29: 1, 4-14 en Matteüs 10: 34-42

Het geloof moet een vaste plaats hebben als een vaste rustbank om op te gaan zitten, als het allemaal te veel wordt.

9 juli

Derde zondag van de zomer

Kleur groen: kleur van barmhartigheid en hoop
Lezingen: Zacharia 9:9-12 en Matteüs 11: 25-30

Neem mijn juk op je en leer van mij.....

Kleur groen: kleur van barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jesaja 55: 6-13 en Matteüs 13: 1-9, 18-23

Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen....

Pastoralia



Kroniek van de dorpsdominee (140)

Nu de vruchten rijpen aan bomen en struiken, met de belofte van de oogst, nadert het kerkenwerkseizoen zijn einde; in de zomermaanden ligt het vrijwel stil. Zelf hoop ik van 15 -31 juli op vakantie te zijn. Halverwege juni maak ik bovendien een korte oriëntatieris naar Malta, als voorbereiding op de 3^e Paulusreis volgend jaar. Die start in principe op 3 april 2018 – 3^e Paasdag – en duurt ongeveer twee weken. Paulus spoelde na een schipbreuk aan op Malta (Handelingen 27 en 28), waarna hij via Sicilië naar Rome voer. Dat zijn dan ook de drie reisdoelen voor onze vierde gemeentereis. Zondag 27 augustus zou ik na de dienst graag een bijeenkomst hebben met degenen die interesse hebben voor de reis. Dan kunnen we wensen inventariseren en afspraken maken. Mocht u wel belangstelling hebben, maar niet in staat zijn op de 27^e augustus aanwezig te zijn, dan hoor ik dat graag via een mailtje (waarin ook eventuele wensen geuit kunnen worden).

Het laatste grote feest van het seizoen staat voor de deur: Pinksteren, 50^e Paasdag. Dit jaar wordt de dienst opgeluisterd door het gezin van Renate en Maarten Dun, die in ons midden willen beloven hun dochter Phileine een christelijke opvoeding te geven en die voor haar Gods zegen vragen. We hopen op een feestelijke viering rond deze kinderzegening.

In de dienst van 14 mei jl. heb ik al een en ander uitgelegd over deze gang van zaken. U kunt het nog eens beluisteren via kerkomroep.nl, maar in grote lijnen kunnen we zeggen dat in de grote kerkelijke

tradities van Oosters orthodoxen en Rooms Katholieken de kinderdoop de gewoonte is, terwijl in de Protestantse richtingen naast die kinderdoop ook de volwassendoop voorkomt. Bij de kinderdoop ligt het accent op Gods verbond met ons en onze kinderen, terwijl bij de volwassendoop de bekering, het aanvaarden van het nieuwe leven met en in Christus, centraal staat. Beide aspecten zijn belangrijk, dus kent de lijn van de kinderdoop een vorm van belijdenis op volwassen leeftijd – het persoonlijk aannemen van het geloof – terwijl de richting van de volwassendoop een vorm van kinderzegening heeft ingesteld.

Onze Protestantse kerk volgt in de regel de hoofdstromingen van het christendom, maar de kerkenraad heeft erover gesproken en het verzoek van Maarten en Renate met vreugde aanvaard.

Het wordt rond deze tijd wat rustiger in onze kerkdiensten; menig gemeentelid trekt er in deze tijd al op uit voor vakantie. Hen wens ik alle goeds en een veilige reis.

Met broederlijke groet,

Nanne Haspels

Van de Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Als u dit leest, is de laatste kerkenraadsvergadering alweer een tijdje geleden, maar ik wil u er toch een paar dingen uit vertellen.



We hebben in ieder geval de knoop doorgehakt rondom de vele kerkdiensten aan het einde van het jaar. Weet u het nog? 24 december valt dit jaar op een zondag. Daardoor vallen 4e advent en de kerstavonddienst op dezelfde dag, waarbij op de ochtend van 25 december er nog een kerkdienst volgt. We hebben

daarom besloten om de dienst van de 4e advent, de ochtenddienst op 24 december, te laten vervallen. Ook hebben we gesproken over oudjaar: twee diensten. De kerkenraad bleek toch erg te hechten aan de sfeervolle dienst op oudejaarsavond. Bent u er nooit geweest? Dan hebt u dit jaar in ieder geval weer een nieuwe kans om deze mooie dienst mee te maken. De ochtenddienst laten we met oudjaar niet vervallen. Twee zondagochtenden achter elkaar geen dienst vonden we toch ook niet wenselijk. (Maar Nanne heeft wel 'vrij' gekregen voor die ochtend)

Verder is er een verzoek gekomen van Renate en Maarten Dun, of zij in onze gemeente hun pasgeboren kindje mogen opdragen. Nu is dit niet iets, dat van oudsher in onze hervormde/ gereformeerde traditie past. Meestal wordt er bij ons gedoopt. De kerkenraad heeft wel ingestemd met het verzoek. Nanne zal hier elders in Samen een theologische toelichting op geven. Ook heeft hij het plan om er in één van zijn preken aandacht aan te schenken.

We hebben ook teruggeblikt op de afgelopen kerkdiensten, met het 40 dagenproject over Prediker. De kerkenraad vond het prachtige diensten en was ook onder de indruk van de schilderijen van Joki, over verdriet en vreugde onder de regenboog. Ook de persoonlijke bijdrage van leden van de liturgiecommissie was indrukwekkend. Iets persoonlijks delen in een volle kerk is niet altijd makkelijk. We hopen dat u er ook positief op terugkijkt.

Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers, scriba



Mensen die 'vallen in de Geest' nemen 'omgaan met God' wel heel letterlijk

Vergaderrooster Kerkenraad

12 juni	:	Moderamen
13 juni	:	Diaconie
21 juni	:	Kerkenraad

Van de Diaconie

Toelichting bij de collectes

28 mei – “Beleeftuin” voor het Nicolaas Verpleeghuis

In Verpleeghuis Nicolaas verblijven 145 mensen. Hiervan wonen 83 mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie. Rondom de woningen voor mensen met dementie ligt een mooie grote tuin. Deze tuin willen we graag inrichten als beleeftuin.

Mensen met dementie beleven hun wereld steeds minder vanuit het denken of vanuit het perspectief van tijd, en steeds met hun zintuigen en in het moment. De natuur, of al simpelweg buiten zijn, bevat een rijkdom aan prikkels die door de meeste ouderen als heel positief wordt ervaren. Bewegen maakt deel uit van het beleven. Het stimuleert de

hersenen, waardoor de cognitieve achteruitgang wordt geremd. Daarom maken beweegtoestellen ook onderdeel uit van het ontwerp.

Het project is in fases opgedeeld, zodat ze steeds een stukje kunnen realiseren, wanneer er weer een bedrag bij elkaar gespaard is. Op dit moment is de eerste fase (de beweegtoestellen) bijna gerealiseerd. De volgende fase die op hun wensenlijstje staat is de jeu-de-boules baan. Mooi aangekleed met dak platanen en bloeiende struiken.

De voorbereidingscommissie van de Oecumenische Viering vindt dit een mooi project om voor te collecteren tijdens de viering op 28 mei a.s.

Graag zien wij uw bijdrage van harte tegemoet.

4 juni – Twin Project

Het Twinproject heeft als doel, de verloskundigen in Sierra Leone te helpen. Dit, door een verloskundige uit de regio in contact te brengen met een verloskundige uit Nederland. Op deze manier hoopt men op kennisoverdracht om zo de moedersterfte terug te dringen en hopelijk daarbij ook de kindersterfte. 25 Nederlandse verloskundigen zijn gekoppeld aan 25 verloskundigen van Sierra Leone. De bestaande kliniek



Her I am!

is in de oorlog door de rebellen van binnen vernield. Het zou een veilige haven moeten zijn, waar vrouwen kunnen baren en kinderen onder de 5 behandeld kunnen worden

Vanuit de Blauwe Ruis <http://www.blauwe-ruis.nl> is hulp toegezegd , Inmiddels zijn er voor de kliniek 2 ambulances naar Pendembu gebracht. Hulp van iedereen is meer dan welkom. Uw giften dragen daaraan bij!

11 juni – Versterk de Kerk



In actie voor sociaal sterke kerken.

Een kerk is pas kerk als ze deelt wat haar gegeven is . Vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Een kerk is als een licht op een berg, als een baken van hoop, gezicht van Christus, zoals in de bijbel beschreven. Maar niet voor iedere kerk is het even gemakkelijk om dit handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld als de kerk is gevestigd in een arm gebied of in een

land waar christenen in verdrukking leven. Onze steun is dan van groot belang.

18 juni – Stichting Merakel

Via dhr. Blaauwkamer kregen wij het verzoek om een wens namens stichting Merakel in te dienen. Eerst maar eens even voorstellen; stichting Merakel is een stichting van ouders voor ouders van een kind/jongere met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het doel van de stichting is om d.m.v. goede opvang voor het kind/jongere met de beperking de ouders te ontlasten en daarmee te bereiken dat het kind langer in het gezin kan blijven wonen.

De stichting is in 2006 opgericht en inmiddels biedt de stichting diverse soorten van zorg aan o.a. logeren, dagbesteding en vakantie opvang. De stichting werkt met professionele begeleiders die worden betaald uit de WLZ (wet langdurige zorg) Daarnaast vinden talloze vrijwilligers, stagiaires een plek bij de stichting die belangeloos hun steentje bijdragen op diverse manieren. De stichting heeft een ANBI (algemeen nut beoogde instelling) status. Voor de aanschaf van hulpmiddelen, speciaal



aangepaste spel materialen en vervoersmiddelen is de stichting afhankelijk van schenkingen en donaties. Op dit moment leeft de wens om een fiberglowschap met regendouche aan te schaffen voor de nieuwe dagbesteding ruimte die we in september 2016 in gebruik hebben genomen. De kosten zijn geraamd op €1000,-

De meeste kinderen en jongeren van onze doelgroep vinden het fijn om naar lichtjes te kijken en met de draden te spelen.

Wij hopen van harte dat de bijdrage aan de collecte ons een stuk op weg kan helpen om de fiberglowschap met regendouche aan te kunnen schaffen.

We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.

Namens alle kinderen en jongeren van
Stichting Merakel

25 juni – Simavi

Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen zijn zij veelal verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. Samen met de moeders in de gemeenschap wordt o.a. voor goed drinkwater gezorgd en voor hygiëne bij zwangerschappen. Zomaar een paar heel belangrijke dingen die wij zo normaal vinden

2 juli – Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship)



MAF verzorgt luchtverbindingen voor diverse hulporganisaties. Met ca. 130 vliegtuigen vliegt deze “non-profit organisatie” in 30 van de armste landen. Men komt op plaatsen die bijna onbereikbaar zijn. Ze stellen zo de hulpverleners in staat hun hulp zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.

9 juli – Liliane Fonds

Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Een handicap betekent daar vaak uitstoting uit de gemeenschap. Ze zijn een last en worden als minderwaardig gezien. Of als “door god gestraften”. Lokale medewerkers worden gezocht en opgeleid om gehandicapten te begeleiden en de gemeenschap voor te lichten.

16 juli – Leger des Heils



Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan.

Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?

Ontvangen collectes en de



gingen naar.....

30 maart

Leerhuis

€ 140,00

2 april

Kerk

€ 105,10

Fam. Verdurmen

40dagentijd Jongeren Zuid Afrika

€ 157,65

Fam. De Lange

9 april

Kerk

€ 77,20

Fam. Visser

40dagentijd Myanmar

€ 156,55

12 april – Witte Donderdag

Kerk

€ 29,50

Dorcas

€ 68,65

16 april

Kerk

€ 142,37

Mw. Spoelstra ,

Inloophuis Pisa

€ 256,70

Hr. Mantel

23 april

Kerk

€ 42,45

Mw. Vermeer

Inloophuis de Baanbreker

€ 66,80

30 april

Kerk

€ 46,50

Hr.v.d. Schaaf

KIA Versterk de Kerk

€ 113,15

7 mei

Kerk	€ 89,70	Fam. Krijger
Stichting Down	€ 104,10	

14 mei

Kerk	€ 60,50	Hr. Spoelstra
Ziekenhuis Jordanië	€ 100,15	

Burenhulp vanuit de kerk

In het kader van de gedachtes over hoe je nu “diaconie” dicht bij de mensen kunt brengen, is bij ons het idee ontstaan om een soort burenhulp te gaan opzetten.

Onze gemeente vergrijst, en dat geldt ook voor onze hele samenleving. Individualisering is een term die steeds meer wordt gehoord. We zijn steeds meer op onszelf aangewezen, en dat is niet altijd eenvoudig. Daarnaast hebben we van de politiek gehoord dat we naar een “participatiemaatschappij” moeten. Leuk bedacht natuurlijk, maar hoe doe je dat dan?

Welnu, als diaconie willen we daar een aanzet toe geven.

We weten dat er al heel veel in onze gemeente gebeurt als het gaat om elkaar te helpen. Alle dank en waardering daarvoor. Weet echter iedereen dat? En zijn er niet nog veel meer mensen die wel eens wat willen doen, maar niet weten hoe dat dan ook werkelijk te gaan doen?

Het idee is om een groep mensen te formeren die; ieder op zijn eigen kwaliteit; bereid is anderen te helpen.

We denken dan o.a. aan:

- oplossen van kleine klusjes (geen verbouwingen!!)
- boodschappen doen voor mensen die minder mobiel zijn
- hulp bij het “binnentreden in het digitale tijdperk”
- taal ondersteuning voor wie dat nodig hebben
- vul zelf maar in!!!.....

Als u nu denkt: “ dit is een goed idee”, en daar wil ik wel aan meewerken, geef je dan op!

Ook als u een goed idee hebt over de soort hulp die geboden kan worden, geef dat dan door!

En...als u behoefte hebt aan enige vorm van steun, schroom niet ook dat door te geven!
Kortom...als u op enigerlei wijze betrokkenheid voelt bij dit idee, neem contact op!

Hoe een en ander precies georganiseerd gaat worden, moeten we nog bedenken, maar als er voldoende reactie komt, zal ook dat wel in orde komen.

Graag uw reactie naar:
Diaconie..Dirk Verbeek
Hoofdstraat 109
1611 AC Bovenkarspel
Tel. 0228-525240
Email: d.verbeek1@quicknet.nl
(vergeet de "1" niet , want dan komt het niet aan!)



**Om één te zijn hoeft men het niet over alles
ééns te zijn**

Diaconale vakantieweek vanuit Noord-Holland

In de week van 30-09 2017 t/m 07-10-2017 is er mogelijkheid geschapen een vakantieweek door te brengen in Nieuw Hydepark Rooseveltpaviljoen, Dribergsestraatweg 50,3941 ZX Doorn.

Deze week is bedoeld voor fysiek minder validen of zij die, door omstandigheden, moeilijk op vakantie kunnen.

Het huis is volledig aangepast, met alle mogelijke voorzieningen, voor minder validen. Er zijn geschoolde medische vrijwilligers aanwezig.

Voor verdere informatie en formulieren kunt u contact opnemen met:

Nico Gomes, Protestantse Stichting Zorg Vakanties
Telefoon 0299 674798

Diaconie Stede Broec

Van de ZWO

Wij hebben hier een prachtig paasproject gehad met mooie verhalen en schilderijen .

Zo vieren ze Pasen in Bangladesh.

In Bangladesh vieren christenen Pasen op een traditionele manier, zoals we geleerd hebben van onze voorouders. Vroeg op Paasmorgen hebben we een speciale viering op zondag. We noemen dit De aanbidding op de Dag van de Opstanding. We houden dit in het open veld rond 6 uur 's-morgens en iedereen is welkom om erbij te zijn. We zingen speciale liederen en bidden samen over de 'opstanding van Jezus'.. Na afloop is er allerlei lekkers te eten.



In dorpen komen soms ook mensen van verschillende kerken samen. In sommige plaatsen komen wel duizenden mensen bij elkaar. Veel kerken organiseren ook een lunch op het terrein van de kerk. Soms is er een speciaal programma voor kinderen en jongeren georganiseerd. Er wordt dan veel gezongen, er worden gedichten voorgedragen. Ook wordt het Paasverhaal in drama uitgebeeld.

Pasen wordt gezien als een dag van vreugde en overwinning op het kwaad. Daarom wordt deze dag al heel lang uitbundig gevierd in Bangladesh.

*Mabud Chowdhury,
Isa-e Church, Bangladesh*



Een stellige mening gaat meestal hand in hand met gebrek aan kennis

Uit: 95 speldenprikken, een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met Rikkert van Zuiderveld

Van het Pastoraal Team

Lieve mensen,

Het is bijna zover dat we weer een dagje uitgaan.

Ons seniorenuitje is dan ook op **dinsdag 30 mei a.s.!**

We vertrekken om 9.00 uur vanaf onze "Oude Kerk", dus graag om ± 8.30 uur aanwezig zijn.

Om 10.30 uur maken we een rondvaart door de mooie stad Haarlem.

Om ±12.00 uur meren we dan weer aan. We varen met dezelfde rederij als vorig jaar, n.l. Het Smidjtje uit Amsterdam. Om ±13.30 uur staat er

dan in hotel restaurant v.d. Valk in Volendam een aperitief en een warm/koud buffet voor ons klaar! En kunnen we zonder schroom

aanvallen!! Om ±16.30 uur hopen we weer in Grootebroek te arriveren.

Nu nog even de zakelijke kant! De prijs van de reis bedraagt dit jaar

€ 21.00 per persoon. Wilt u voordat we weg gaan dit met mij afrekenen?

Héél graag gepast. Laten we er weer een geweldige dag van maken.

Wilt u zich nog opgeven? Wees er snel bij, want de bus is bijna voll!

U kunt mij bellen op tel.nr. 520 886.

Graag tot 30 mei om 8.40 uur!!

Lieve groet van An de Kroon-Mazereeuw

Bedankt

Lieve kerkgangers,

Wat een geweldige viering jl. 2 april, een kerkdienst om nooit te vergeten.

Wij willen jullie allen bedanken voor de felicitaties, vele kaarten, bloemen, planten en cadeaus.

De inleiding van An en de speciale bos bloemen van de kerk.

Een voordracht van Geeske.

Piet voor zijn mooie orgelspel.

Nanne met zijn preek van de lach.

Walter voor het koster-zijn.

Met een vrolijke lach kijken wij terug op ons 50 jarige huwelijksfeest in de kerk.

Een dankbaar bruidspaar

Elly en Ad de Lange

Van het College van Kerkrentmeesters

Nadat we de actie kerkbalans min of meer hebben afgesloten wordt het iets rustiger, maar een aantal zaken lopen altijd door.

De afgelopen maanden waren er o.a. de volgende activiteiten:

Lintjesregen

Zoals u waarschijnlijk in het NHD hebt gelezen was de jaarlijkse lintjesregen voor inwoners van de gemeente Stede Broec weer in de Oude Kerk. Dit gebeurt nu al jaren en begint een traditie te worden. Samen met de bode en secretariaat van de gemeente wordt deze bijeenkomst in de kerk voorbereid, waarbij de catering geheel wordt verzorgd. Voor beide partijen is dit een prettige manier van samenwerken. Na afloop wordt alles weer klaar gezet voor de zondagse dienst.

Schilderwerk toren een berging

Er moet aan de toren en berging nog schilderwerk worden uitgevoerd en we willen dit voor of na de bouwvak laten uitvoeren. Onze schilder is nogal druk, zodat we via de architect er mee bezig zijn dat het tijdig wordt uitgevoerd.

Begraafplaats Broekerhaven

De begraafplaats moet er altijd netjes en verzorgd uitzien. Dit jaar zijn de bomen rondom de begraafplaats weer geknot en ook de struiken langs de Broekerhavenweg zijn fors gesnoeid. Dit soort werkzaamheden worden om de zoveel jaar gedaan in overleg met de heer Piet Klaver, die dit al jaren verzorgd.

NB. Voor de tarieven van de begraafplaats verwijzen we graag naar de website van de Oude Kerk en nadere informatie kunt u inwinnen bij Willem Strating. Zie schutblad van Samen.

“Beeld” in de kerk

Als het prachtig weer is laat de lichtsterkte van de beamer het afweten. Van de zon kan niet gewonnen worden. De technieken gaan de laatste jaren zo snel dat we hebben besloten te kijken of we een andere oplossing kunnen vinden. Uitgangspunt is een prima en helder “beeld” als ondersteuning voor onze activiteiten in de kerk. Wordt vervolgt.

Jaarrekening 2016

Er is hard gewerkt aan de definitieve jaarrekening van 2016 en deze is zo goed als klaar. In onze vergadering op 11 mei is deze voorlopig

vastgesteld. Het was de laatste vergadering waarin Wim Jurg aanwezig was. Met de afronding van de jaarrekening zijn alle werkzaamheden die Wim uitvoerde als penningmeester overgedragen. Waarvoor nogmaals onze dank!!

Namens CvK
Hottem Veenstra

Voor de kinderen

DUIF

1. Uitgangsvorm: gekleurd vierkant vouwblad. Dalvouw op de diagonaal BD. (= punt A op punt C).

2. Dalvouw op de gestreepte lijn.

3. Dalvouw op de gestreepte lijn, alleen bovenste deel.

4. Dalvouw op de middellijn. (= punt B op punt D). Daarna werktuk draaien. (Zie tekening 5).

5. Dalvouwen voor en achter op de gestreepte lijn.

6. Tegenvouw naar binnen bij A. (= dalvouw volgens stippellijn, terugvouwen en het puntje naar binnenvouwen).

← Satéstickje (eventueel onwikkelen met aluminiumfolie).

Berichten

En of u wat over heeft voor de Zonnebloem!

In maart schreef ik een stukje in uw kerkblad over de collecte van de Zonnebloem.

De bedoeling was om collectanten te werven, dat lukte niet helemaal. Toch hebben we met onze collecte een mooi bedrag opgehaald. Onze hartelijke dank daarvoor!

We werden aangenaam verrast door ABZ Seeds. We kregen 30 mooie aardbeienplanten om uit te delen aan onze gasten en de Zonnebloem werd uitgenodigd om op 6 mei aanwezig te zijn bij de jaarlijkse verkoop van aardbeienplanten.

We hebben een geweldige zaterdagochtend op 6 mei beleefd! Het begon met een hartelijke ontvangst en een interessante uitleg over ABZ Seeds.

En daarna begon de verkoop, binnen de kortste tijd waren de aardbeienplanten uitverkocht en mochten wij de opbrengst daarvan in ontvangst nemen. We waren er beduusd van, een bedrag van € 2337,40 is voor ons, als Zonnebloem, afdeling Grootebroek, geweldig!

Het tijdstip van deze donatie is voor ons perfect: in september a.s. vieren wij ons 65 jarig bestaan en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het feest staat gepland op zondag 10 september a.s. We willen op deze dag niet alleen onze gasten, maar ook de bezoekerwilligers, de chauffeurs en de collectanten in het zonnetje zetten. Met deze geweldige bijdrage en de bijdrage van enkele andere sponsors kunnen wij een mooi feest tegemoet zien.

En het restant gaan we besteden aan een extra uitje voor onze Zonnebloemgasten!

Hartelijke groeten,

Marettje Schaap-Kolenberg
Voorzitter van De Zonnebloem, afd. Grootebroek



Orgelconcert Evan Bogerd op 30 juni in Hervormde kerk Venhuizen

Op 30 juni 2017 speelt de virtuoze organist Evan Bogerd op het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te Venhuizen. De commissie is trots dat hij in Venhuizen komt concorderen en zorgt voor een mooie muzikale avond met een kwalitatief hoogstaand concert.



Evan Bogerd(1993) werd voorbereid op zijn orgelstudie door Herman van Vliet te Amersfoort. Momenteel studeert hij zijn master orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2015 speelde hij een serie van vier achtereenvolgende concerten in de Westerkerk te Amsterdam met daarin alle Fantasieën en Fuga's van Max Reger. Vervolgens bracht Bogerd in 2016 de zeven Koraalfantasieën van Max Reger ten gehore in de serie van de Westerkerk te Amsterdam. In 2016 maakte Bogerd zijn debuut op cd. Deze cd werd opgenomen op het beroemde Müller orgel van de St. Bavo te Haarlem.

Hij volgde masterclasses aan de Orgelacademie voor improvisatie te Altenberg(Duitsland) en volgde hier improvisatielessen van Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefeur-Choplin en Martin Baker. In de loop van de jaren won hij diverse prijzen op concoursen te Barneveld, Ede, Enschede, Kampen en Maassluis.

Evan Bogerd is organist van het befaamde Knol orgel van de Grote of St. Stephanuskerk te Hasselt en het fraaie Holthuis orgel in de Gereformeerde Kerk te Hasselt. Daarnaast is Bogerd tevens de vervangend organist van de Westerkerk te Amsterdam.

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur open. De entree bedraagt € 10 - t/m 11 jr. € 5 Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie orgel.venhuizen@gmail.com - www.zingenenzo.com

24 juni van 13.00-17.00 uur tentoonstelling
25 juni om 14.30 uur gezellige kunstveiling
In de Oude Dorpskerk van Twisk.
Kunstenaars helpen kinderen in
Burundi naar school



In het laatste weekend van juni 2017 organiseert **Amahoro** een tentoonstelling en een kunstveiling.

Op zaterdag 24 juni kunt u kunst van (amateur-) schilders uit de regio bekijken en kopen voor zeer schappelijke prijzen.



Op Zondag 25 juni bepaalt u zelf de prijs. De kunstenaars hebben hun werken gratis of tegen materiaalkosten ter beschikking gesteld om kinderen in Burundi naar school te helpen.

U kunt iets moois kopen voor weinig en tegelijk een goed doel steunen.

Nu reeds bieden!

Je kunt nu al bieden via onze online veiling op

www.amahore-hoorn.nl Als u klikt op “onze veiling” kunt de schilderijen, foto’s en beeldhouwwerken nu al bekijken en er zelfs al een bod op doen.



Registreren of inloggen!

Als je bij de veiling bent zie je rechts de mogelijkheid om te registreren of in te loggen. U dient geregistreerd en ingelogd te zijn om te kunnen bieden

Vieringen in RIGTERSLOF in de serre

Elke donderdagmorgen om 9.45 uur, tenzij anders aangegeven

1, 8, 15 en 29 juni - **Ineke Koomen en Ria Botman**
22 juni - **Piet Pels**

Voor juli geen opgave ontvangen



Protestantse
Gemeente
Stede Broec



Redactie kerkblad SAMEN

e-mail: samen@deoudekerk.nl

Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman

Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22

Hr. A. Meijer

Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55

Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

5 juli 2017 - 19.00 uur

Inleveren bij:

Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:

Mw. E. Lasschuit

Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02

e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl

Jaargang 25 - **nr.4** 28 mei t/m 16 juli 2017