

SAMEN



Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec

Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de bron wordt vermeld

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec

Dr. N.E. Haspels, Hoorn, tel. 0229 – 24 26 96, predikant@deoudekerk.nl

Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Kerkgebouw:

Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78

Koster: Begraffenissen/Inlichtingen bij Hr. N. Petten, tel. 0228-513971

Website: www.deoudekerk.nl

Deze wordt verzorgd door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl

Kerkenraad Protestantse gemeente

Voorzitter: Dr. N.E. Haspel, a.i.

Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47

1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22

Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42,

1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07

kerkrentmeesters@deoudekerk.nl

Penningmeester: Hr. R. Jetses

penningmeester@deoudekerk.nl

Kerkebalans administratie

(incl. collectebonnen)

Hr. K. Dudink, de Roos 2,

1611 KG Bovenkarspel , tel. 51 87 34

IBANnummer: NL21 FVLB 0699 5437 54

Prot. Gem. Stede Broec te Bovenkarspel

kerkebalans@deoudekerk.nl

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaken van een bedrag van € 20.- of een veelvoud daarvan op bovengenoemd nummer of via de website met Ideal. De bonnen worden thuisbezorgd.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:

Hr. W. Strating, tel. 51 48 13

begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl

Ledenadministratie

Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat

404, 1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02

ledenadministratie@deoudekerk.nl

Diaconie

Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

Secretaris: Ch. Blaauwkamer, tel. 51 31 29

Penningmeester: Mw. H. Simons,

Tel. 51 61 48

diaconie@deoudekerk.nl

Pastoraal Team

Ten zuiden van de spoorlijn:

Grootebroek:

Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71

Mw. T. Boender, tel. 54 26 14

Bovenkarspel:

Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488

Mw. H. Blom, tel. 51 36 87

Ten noorden van de spoorlijn:

Grootebroek:

Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

Mw. I. Henken, tel. 52 18 90

Bovenkarspel:

Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36

ZWO Stede Broec

Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer,

Houtzaagmolensingel 12

1611 XL Bovenkarspel, tel. 51 31 29

Auto-ophaaldienst

Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55

Opgeven uiterlijk vrijdagavond

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

**Blijf in contact met uw
kerk.....**

Bel of schrijf naar:

Marijke Vissers

Pandhof 47

1613 EK Grootebroek

tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl

S A M E N, kerkblad van de Protestantse
Gemeente Stede Broec
Jaargang 26 – nr. 2
18 februari t/m 25 maart 2018

UITGELICHT

kerk in actie

40DAGENTIJD

Thema: Onvoorwaardelijke Liefde

De toelichting van de collectes

- pagina 11

DE ZEVEN KRUISWOORDEN

40DAGENTIJDPROJECT

- pagina 8

PASTORALIA

- pagina 7

DE LEZINGEN



BIJBELVERHALEN

OPNIEUW ONTDEKT

In haar nieuwste boek **'Rebible'** probeert Happinez-oprichter **Inez van Oord** de oeroude Bijbelverhalen uit haar jeugd opnieuw te ontdekken. Lees haar Rebible-versie van de eerste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis.

Terug naar het Paradijs

- pagina 16

VERDER IN DEZE EDITIE

ondermeer:

- 4

KERKDIENTEN

- 6

BIJ DE DIENSTEN

Antependium

De kleuren van de
40-dagentijd
(zie voorzijde)

- 10

VAN HET CVK

Resultaat Actie
Kerkbalans

- 15

VAN HET
LEERHUIS

17 doelen die onze
wereld gaan
veranderen
15 maart a.s.

- 19

BERICHTEN

o.a. over INLIA
Staatssecretaris
Harbers op
werkbezoek

Kerkdiensten

De diensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag gehouden in de "Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.

18 februari - 10.00 uur

Zondag Invocabit

m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Piet Lasschuit

Voorganger	:	Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers	:	Hr. Veenstra, Hr. Dudink, . Hr. Visser
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en KIA 40 dagentijd, Libanon
Oppas/Kindernevendienst:	:	Willie Visser
Koster	:	Mw. Dudink
Auto-ophaaldienst	:	Mw. de Bruin

19 februari - 20.00 uur

Gespreksavond – Onderwerp: verlaten

25 februari - 10.00 uur

Zondag Reminiscere

Voorganger	:	Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers	:	Mw. Gerding, Mw. Lasschuit, Hr. Dudink
Organist	:	Hr. Maring
Collectes	:	Kerk en KIA 40 dagentijdproject, Schuldhulpmaatje
Oppas/Kindernevendienst:	:	Coby Pels
Koster	:	Hr. Swier
Auto-ophaaldienst	:	Hr. Vissers

4 maart - 10.00 uur

Zondag Oculi

Voorganger	:	Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers	:	Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons, Hr. Swier
Organist	:	Mw. Janssen
Oppas/Kindernevendienst:	:	Ludo Luckerhof
Collectes	:	Kerk en KIA 40 dagentijdproject, Sterke Vrouwen Papoea
Koster	:	Hr. Visser
Auto-ophaaldienst	:	Hr. Swier



Gelegenheid tot koffie/thee drinken na de dienst

5 maart – 20.00 uur - **Gespreksavond –**
Onderwerp: overgave/loslaten

11 maart – 10.00 uur **Zondag Laetare – Heilig Avondmaal**

Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers : Hr. Verbeek, Mw. Simons, Mw. Boender,
Hr. Visser
Organist : Hr. Spoelstra
Collectes : Kerk en KIA 40 dagentijdproject,
Kerken Almere
Oppas/Kindernevendienst: Nel Kleton
Koster : Mw. Maassen
Auto-ophaaldienst : Mw. Gerding

18 maart – 10.00 uur **Zondag Judica –**
m.m.v. De Nieuwe Westfrieze Cantorij
o.l.v. Tineke Broers

Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Hr. Visser, Mw. Vissers
Organist : Hr. Ruiter
Collectes : Kerk en KIA 40 dagentijdproject,
Kinderarbeid India
Oppas/Kindernevendienst: Geeske Dudink
Koster : Hr. Petten
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers

25 maart – 10.00 uur **Palmzondag**

Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Jonkman,
Mw. Lasschuit
Organist : Hr. Maring
Collectes : Kerk en KIA 40 dagentijdproject,
Mothers Union
Oppas/Kindernevendienst: Willie Visser
Koster : Hr. Visser
Auto-ophaaldienst : Mw. de Bruin



Bij de Diensten

De kleuren van het kerkelijk jaar en de kleur van het antependium.

Het antependium is het 'kleed' dat over de Avondmaalstafel hangt. Elke kleur heeft zo zijn eigen liturgische betekenis.

18 februari – 25 maart

Paars: Kleur van boete en inkeer.

Wordt gebruikt in de voorbereidingstijd: de 40-dagentijd, Deze loopt van Aswoensdag (7e woensdag voor Pasen) tot Pasen en wordt ook wel Passietijd, of Lijdenstijd genoemd.

11 maart:

Roze: Kleur van even op adem komen, is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. Het licht van Pasen breekt al wat door.

De veertigdagentijd is ook een voorbereiding op het uitbreken van de lente, het uitbreken van nieuw leven met al zijn geuren en kleuren

"Laetare", ofwel: verheugt u!

Laetare of **Halfvasten** is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het christendom. Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat (over drie weken) het Paasfeest in aantocht is.

Vanaf de negende eeuw had deze zondag een feestelijk karakter. Net zoals op de derde zondag van de Advent (Gaudete) mag op deze dag roze (= een mengsel van paars en wit) in plaats van paars als liturgische kleur gebruikt worden.

Veertigdagentijd – uitleg van het antependium (zie voorkant SAMEN)

Vonken licht in de duisternis

Het kwaad is geworteld in en bij de mensen en het is sterk en reikt ver.

De hele wereld schreeuwt om bevrijding, om licht en leven.

Deze schreeuw wordt gesymboliseerd door de grote leegte in het midden.

In deze leegte vallen vonken van Gods licht.

Dat licht groeit zelfs in het hart van het kwaad.

Het licht groeit tegen de verdrukking in.

De lezingen



18 februari

Lezing: Marcus 15: 34 - Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Kinderkerk – Ik zorg voor jou

Lezing: 1: 12-15 - Verzoeking in de woestijn

25 februari

Lezing: Lucas 23: 33-34 - *Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen*

Kinderkerk – Ik praat met je

Lezing: Marcus 9: 2-10 - *Verheerlijking op de berg*

4 maart

Lezingen: Lucas 23:43 – *Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn*

Lucas 23:46 - *Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest*

Kinderkerk – Bij mij kun je thuis zijn

Lezing: Johannes 2: 13-22 – *Jezus verjaagt de handelaars op het tempelplein*

11 maart

Lezingen: Johannes 19: 26 en 27 – *Vrouw zie daar uw zoon, Zoon zie daar uw moeder*

Johannes 19: 28 – *Mij dorst*

Johannes 19: 30 – *Het is volbracht*

Kinderkerk – Ik geef je te eten

Lezing: Johannes 6: 4-15 – *Broodvermenigvuldiging*

18 maart

De Nieuwe Westfriese Cantorij zingt de **zeven kruiswoorden**

1. *Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen*
2. *Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn*
3. *Vrouw, zie daar uw zoon, zoon zie daar uw moeder*
4. *Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten*
5. *Mij dorst*
6. *Het is volbracht*
7. *Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest*

Kinderkerk – Ik heb alles voor je over

Lezing: Johannes 12: 20-33 – *Jezus vertelt over de graankorrel*

25 maart

Lezingen: Marcus 11, 1-11 en Jesaja 50: 4-7 – *Intocht in Jeruzalem*

Kinderkerk – Ik kom naar je toe

Pastoralia



Kroniek van de dorpsdominee (146)

Er wordt eindelijk geschaatst. Is het niet op opgespoten baantjes door het hele land, dan wel op de televisie. Het slot van de winter dient zich op glad ijs aan. Voor ons in de kerk is er het begin van de lijdenstijd of 40-dagentijd.

U bent van ons gewend, dat we een project volgen en dat doen we ook. We sluiten om te beginnen aan bij de ZWO, dat als thema heeft: onvoorwaardelijke liefde. In de evangeliieverhalen en de collecten (met begeleidende teksten en beelden) wordt dat uitgewerkt. Daarnaast richten we ons op de zeven kruiswoorden. In het hart van de 40-dagentijd – 18 maart – is er een dienst rond de Nieuwe Westfriesse Cantorij die alle kruiswoorden zingt. De overige zondagen proberen we ze te verbinden met menselijke emoties. Emoties die ook in de kunstuitingen van Joki een rol zullen spelen. Er zijn daarnaast twee maandagavonden, 19 februari en 5 maart, waarop we met elkaar zullen nadenken en spreken over de verbinding tussen de kruiswoorden en onze eigen gevoelens. Compassie, mede-lijden, mededogen. Dan zijn we weer terug bij de onvoorwaardelijke liefde.

Op 23 januari jl. overleed compleet onverwacht Gert van der Vlies, op 84 jarige leeftijd. We herinneren hem als een beminnelijk mens met een grote betrokkenheid op familie, kerk en wereld. Als Protestantse gemeente zijn we dankbaar voor de rol die hij heeft

gespeeld bij de totstandkoming van de fusiegemeente in de jaren rond de eeuwwisseling. Zijn deelname aan de Spijkerboergroep en de laatste jaren aan de maandagavonden in de projecten was van waarde, natuurlijk voor hemzelf, maar zeker ook voor anderen. Schoondochter Maretty schreef een gedicht dat hem helemaal typeert:

*Welke woorden kies je?
Voor een man die van woorden hield.
Gesproken, gezwegen,
Geschreven, gedrukt.
Hij hield van veel woorden
En had er aan weinig genoeg*

Op 27 januari hebben we in een volle kerk afscheid van broeder Gert van der Vlies genomen, waarna we hem achter de kerk begraven hebben. We wensen Marleen, de kinderen en kleinkinderen sterkte en troost bij de verwerking van dit verlies en we bidden hen Gods zegen daarbij toe.

Met broederlijke groet,
Nanne Haspels

Jaarlijkse huisbezoeken

Lieve mensen,

We zijn weer bijna aan het einde van de jaarlijkse huisbezoeken van onze dominee Nanne Haspels! Het is altijd weer fijn om u te bellen en te horen hoe het met u gaat! Het is fijn om dan mijn conclusie te trekken, en waar nodig, het pastorale team in te schakelen voor een extra bezoekje of even extra aandacht! Ook weet ik dan vaak wel weer iemand voor de bloemen.

Het bellen is nu weer over, maar dat wil zeker niet zeggen, de aandacht ook! Als er iets is, bel me dan a.u.b.!! Niets weten is niets kunnen doen. Wilt u nu nog een bezoekje van de dominee, of heb ik u niet gebeld, laat het met weten.

Hartelijke groeten,

An de Kroon-Mazereeuw. Tel. 520886

Van het college van Kerkrentmeesters



Resultaat

Hoewel we nog niet alles hebben kunnen optellen lijkt het erop dat we een goed resultaat zullen hebben. We verwachten uit te komen op ongeveer hetzelfde resultaat als vorig jaar en daar zijn we erg dankbaar voor. Hartelijk dank aan alle lopers, die de Aktie vlot hebben laten verlopen en waar vele handen licht werk maken. Ook heeft de retourenvelop, met daarop dit jaar duidelijk de mogelijkheid om de afzender erop te schrijven, goed gewerkt. Dit bespaarde de lopers het ophalen. Hartelijk dank aan de leden, die op deze wijze de envelop terug brachten naar de lopers. In de volgende Samen zullen we U over het eindresultaat informeren.

Collectebonnen bestellen

Ook in de Samen van november hebben wij hierover geschreven. U kunt uw collectebonnen op twee manieren bestellen:

1. U maakt het bedrag over op onze bankrekening NL21FVLB0699543754. Met omschrijving: collectebonnen € 1,00 of € 2,00 per stuk. Dit heeft onze voorkeur.
2. Via www.deoudekerk.nl met iDeal. Volg bestellen collectebonnen en betaal per iDeal.

In beide gevallen worden de bestelde bonnen thuis bezorgd.

Hottem Veenstra

Vergaderrooster Kerkenraad, CvK en Diaconie

Diaconie	-	6 maart
Moderamen	-	12 maart
College van Kerkrentmeesters	-	13 maart

Van de Diaconie/ZWO

Toelichting bij de collectes

De Veertig dagen tijd heeft als thema **Onvoorwaardelijke liefde.**

In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan.

18 februari – Libanon

Met je kinderen op de vlucht

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico's. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.



25 februari – Schuldhulpmaatje

Uit de schulden

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik



nu een maatje die mij helpt.' In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

4 maart – Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters

11 maart - Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard



voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!

18 maart – Kinderarbeid India

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India



De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico

slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India. Van harte aanbevolen!

25 maart – Mothers Union

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda



Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier

verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers' Union in Oeganda.

Ontvangen collectes en de



gingen naar.....

26 november

Kerk	€ 78,15	Fam. v.d. Meer
KIA Versterk de Kerk	€ 125,35	Fam. Schipper, Fam. Veld

3 december

Kerk	€ 64,55	Ds. Mak
Stichting Downsyndroom	€ 101,70	Fam. Swartz

10 december

Kerk	€ 75,85	Hr. v.d. Vinne
Ziekenhuis Jordanië	€ 129,01	

17 december

Kerk	€ 67,30	Fam. Poppe
Liliane Fonds	€ 91,90	

24 december

Kinderen in de Knel	€ 333,07	
---------------------	----------	--

25 december

Kerk	€ 57,65	Mw. Kleton
Kinderen in de Knel	€ 179,90	

31 december

Kerk	€ 201,50	
------	----------	--

7 januari

Kerk	€ 70,20	Fam. Huitema
------	---------	--------------

Inlia	€103,97	Hr. Velthuyzen
14 januari		
Kerk	€ 60,85	Ds. Haaima
Amnesty International	€ 84,55	
21 januari		
Kerk	€ 47,40	Mw. v.d. Ploeg
Sensoor	€ 44,35	Mw. Vermeulen
28 januari		
Kerk	€ 88,30	Mw. v.d. Vlies
Voedselbank	€128,05	
4 februari		
Kerk	€ 96,50	Mw. Verbeek
KIA Versterk de Kerk	€125,35	Fam. Schippers- Jonkman

Leerhuisavond

17 Doelen die onze wereld gaan veranderen.

Graag nodigen wij u uit voor de derde en laatste Leerhuisavond in het kader van het thema 'Duurzaamheid'. Op 15 maart is Hugo G. van Meijenfeldt te gast in het Leerhuis. Hij zal spreken over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de wereldleiders met elkaar afspraken om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven.

Zoals u van ons gewend bent vindt de avond plaats in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189, op 15 maart vanaf 20.00 uur.

De eerste avond van het drieluik rondom het thema Duurzaamheid vond plaats op 16 november jl. Op die avond maakte Prof. Dr. Matthijs Schouten de aanwezigen bewust van hun grondhouding t.o.v. de natuur. Op de tweede avond, op 8 februari, plaatste Prof. Dr. Jan J. Boersema, actuele milieuvragen in hun historische en culturele context.

Op 15 maart, op de derde avond in het kader van het thema 'Duurzaamheid', kijken wij vooruit richting 2030.

Op 25 september 2015 spraken 193 regeringsleiders in New York af om 17 doelen en 169 subdoelen te verwezenlijken in het jaar 2030. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben

betrekking op de drie P's: People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit (winst/opbrengst).

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen combineren de eerder door de Verenigde Naties nagestreefde Millennium Development Goals (2000-2015), het Rio-proces dat volgde op de grote Milieu en Ontwikkeling Conferentie in Rio (1992) en de Ruggie principes over Bedrijven en Mensenrechten bij elkaar. Met deze drie processen werden grote successen geboekt, maar het is ook duidelijk geworden dat verdere voortgang op deze terreinen alleen mogelijk is als de drie processen bij elkaar worden gebracht. Precies dat wordt met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bereikt.



Hugo von Meijenfeldt kijkt met ons terug naar de bereikte resultaten. Bieden die hoop voor de toekomst? Maar we kijken ook vooruit richting 2030. Hoe staat Nederland er voor aangaande de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen? Op welke terreinen zijn we op de goede weg en waar liggen de uitdagingen? Wat wordt van ons als consument verwacht en welke rol dienen de overheid en bedrijven op zich te nemen?

Hugo von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was hij onder meer Consul-generaal van Nederland in San Francisco en Klimaatgezant.

U bent inmiddels van ons gewend dat de leerhuisavonden zich niet beperken tot een eenrichtingsverkeer. We verwachten dan ook een levendige gedachtewisseling. U bent van harte welkom.

Bijbelverhalen opnieuw ontdekt

Terug naar het paradijs

Er was een land, een mythische ruimte, waar twee mensen uit liefde voor elkaar in terecht waren gekomen. Alle wilde kleuren hadden daar vleugels, insecten van goud en zilver als edelstenen op flinterdunne pootjes, er waren bloemen en bomen, bloesem die altijd bloeide. De mens was medemens.

Dat zouden we nu paradijs noemen. Een plek waar iedereen naar verlangt. Maar niemand kon er wonen, zelfs Adam en Eva niet. Zij aten van de boom van kennis (dan weet je van goed en kwaad) en werden uit Eden verbannen. Gewoon weggestuurd. Ze gingen de wereld in.

We zijn eeuwen en miljoenen mensen verder. Mijn God, wat hebben we een omweg gemaakt, langs al het goede, langs al het kwade, in onze landen, onze gezinnen, onze relaties, in onszelf. En inmiddels weten we genoeg. We kennen het verschil, zonder nadenken. Serieus, we weten het nu toch wel?

Dus vandaag gaan we terug.
Naar de dikke boom in het midden,
en met de kennis van de wereld, lopen we
regelrecht op ons doel af,
langs de kleuren die vliegen,
langs alle geluiden die leven,
langs bloemen en bloesem.

De boom in het midden staat er nog! En kijk nou, God is er nog steeds!
'Wacht u daar al die tijd op ons?'

Maar God houdt zijn mond dit keer.
We klimmen de boom in, hoger en hoger,
onaantastbaar verder omhoog
niets kan ons raken.

Voorbij de appels van schuld en schaamte, van goed en kwaad. We kijken ernaar, maar gaan er niet meer voor.

Bewust nu, voorbij de verleiding.

En op de hoogste tak is een liefdevolle plek om rustig te zitten. Het is doodstil. Vredig. Buiten ons en binnen ons.

God had al die tijd naar ons gekeken, knikte bemoedigend en zag dat het goed was. Wij zagen het nu zelf ook. Kennis van goed en kwaad heb je nodig, om te kunnen kiezen. Nu weten we genoeg. De weg terug naar die boom in het midden is niet zo ver als je denkt. En God zegt: 'Welkom. Geef maar door aan iedereen die het nog niet weet. Het paradijs is er nog. Ik wacht op je.'

***"Rebible" van
Inez van Oord***

*Uitgeverij Kosmos,
€ 22,50. Uitgeverij
Kok, €17,99*

*Dit is een fragment uit het boek Rebible
Genesis 3: 1-24*



Ter Overweging

Zie de mens

de titel raakt
zie de mens
ik zie geen mens
houten klazen zijn het
verhoogd en vastgeschilderd
in hun rol
neerkijkend op die ene man
die daar maar staat
en hij
als een weerbarstige gevangene
gefixeerd, te kijk gezet
wie ziet hij
zie je mij
wat zie je dan
zingt door mijn hoofd
ik tref mij
kijkend aan
en wend het hoofd
beschaamd

Corja Bekius

Detail van de Sagrada Família in Barcelona, met Jezus en Pilates

Berichten

Het Weihnachtsoratorium meezingen ?

Zaterdag 8 december 2018 voert Oratoriumvereniging Stem en Snaren het Weihnachtsoratorium uit in de Westerkerk te Enkhuizen.

U bent van harte uitgenodigd dit prachtige oratorium van Johann Sebastian Bach mee te repeteren en zingen. Wie eerst de sfeer wil komen proeven is welkom op de kennismakingsavond in **de Nutszaal te Enkhuizen op 14 maart (van 20.00-22.00 uur)**.

De kennismakingsavond is vrijblijvend. Wie besluit het Weihnachtsoratorium mee te zingen op 8 december kan zich aanmelden als projectlid voor de duur van de instudeerperiode en uitvoering. De kosten hiervoor bedragen € 120,-

De wekelijkse repetities voor het Weihnachtsoratorium starten op 9 mei en zijn daarna op de woensdagavonden van 20.00-22.00 uur in de Nutszaal te Enkhuizen (achter de Hema). Er is parkeergelegenheid bij de Nutszaal. Voor treinreizigers: de Nutszaal ligt op circa 5 à 10 minuten lopen vanaf station Enkhuizen.

De generale repetitie voorafgaand aan het concert zal zijn op zaterdag 1 december, van 13.30-16.30 uur in de Westerkerk te Enkhuizen.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met het secretariaat, e-mailadres: info@stemensnaren.nl of met Jelly Vriend, e-mailadres: jellyvriend.sens@gmail.com.

> MijnKerk.nl, samen zoeken naar hoopvolle momenten van geluk en geloof in een chaotisch en druk leven. Met onder meer gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

Na het succes in 2017 organiseert het *Barokensemble ‘Eik en Linde’* in samenwerking met het *‘VU-kamerkoor’* (van de Vrije Universiteit) een uitvoering van de

**Matthäus Passion van
Johann Sebastian Bach in de Westerkerk - Enkhuizen.**

op zondag, 18 maart a.s.

Aanvang: 14.00 u. Kerk open uiterlijk om 13.30 u.

Zes bekende solisten en het kinderkoor ‘Stringwise’ geven ook hun medewerking aan deze uitvoering.

De artistieke leiding is in handen van Henk Verhoef, o.a. stadsbeiaardier van Monnickendam en organist van de Nieuwe Kerk en de Oosterkerk in Amsterdam.

Bestellen kaarten

VIP – plaatsen: € 50 (met een op naam gestelde *gereserveerde plaats op voorste rijen*, recht voor het podium)

Donateurs van de Westerkerk: € 27,50 (*gereserveerde plaats*)

Vrije plaatsen: € 30

U kunt kaarten bestellen, betalen en zelf printen via onze website :

www.westerkerkenkhuizen.nl of telefonisch: 0228 – 317800

Binnenkort ook bij de voorverkoopadressen:

De Wit, Beeld en Geluid, Westerstraat 157 – 159, Enkhuizen

Bruna, winkelcentrum Streekhof, Bovenkarspel

Let op: VIP-kaarten kunnen alleen via de website van de Westerkerk of telefonisch besteld worden. U krijgt dan een gereserveerde plaats’ op naam’.

Meer informatie over deze uitvoering is te lezen op de website

www.westerkerkenkhuizen.nl of bij het bureau van de Westerkerk 0228 – 317800.



“Zondvloed nu” Bijbels Museum Amsterdam

Welke betekenis heeft het verhaal van de zondvloed anno nu?

Negen getalenteerde fotografen gingen met deze vraag aan de slag. Hun foto's zijn vanaf 2 februari t/m 17 juni te zien in de tentoonstelling Zondvloed nu. De fotografen lieten zich onder meer inspireren door zeven 'verhalenvertellers' uit christelijke, joodse en islamitische tradities. In hun werk geven ze een persoonlijke, eigentijdse visie op het universele verhaal van de zondvloed. www.bijbelmuseum.nl

The Passion naar de Bijlmer

Op **29 maart** vindt de achtste editie van *The Passion* plaats, met het thema 'Ik zie jou'. De eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van Jezus vindt dit jaar plaats in Amsterdam Zuidoost, dat vijftig jaar bestaat. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. *The Passion* wil dit jaar een verhaal brengen dat gaat over omzien naar elkaar.

Uitnodiging

Ook dit jaar verzorgt de Zonnebloem op Donderdag 29 maart. van 10.00 tot 12.00 uur Een Witte Donderdagviering voor haar gasten.



Deze viering wordt gehouden in dorps huis “De Stek” te Grootebroek. Dit omdat we het voor iedereen toegankelijk willen maken. Gelovigen of ongelovigen. Pater Peelen en Dominee Haspels gaan voor in deze viering.

We beginnen met een kopje koffie en wat lekkers en na de viering is er gelegenheid om samen gezellig na te praten onder het genot van een drankje.

Wilt U ook aanwezig zijn, dan kunt U, voor 15 maart, contact opnemen met

Petra Klasener: 0228-561446

Of Ria Laan, tel: 06-39232489

Bericht van Inlia

Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA

“Een sobere locatie waar met de mensen wordt gewerkt”

Staatssecretaris Mark Harbers bracht vorige week een werkbezoek aan de BBB+ in Groningen om zich informeren over de werkwijze van INLIA. Het was de eerste keer dat een staatssecretaris hier kwam kijken. Volgens INLIA-directeur John van Tilborg stelt Harbers zich open op. “Hij zat ook goed in het dossier, stelde heel gerichte vragen, luisterde aandachtig. Het was een plezierige ontmoeting.”

In het regeerakkoord is afgesproken dat er landelijk 8 locaties komen voor ‘bed, bad, brood’-opvang van asielzoekers die op straat staan. Harbers bekijkt nu de mogelijkheid om op verschillende plekken proeven te doen met ieder hun eigen werkwijzen, zodat hij later kan kijken hoe de 8 locaties opgezet kunnen worden. Vraag aan Van Tilborg: is Groningen in beeld voor zo’n proef en later zo’n opvanglocatie? “Daar worden nu nog geen mededelingen over gedaan.”

Volgens de Groningse wethouder Ton Schroor is het ondenkbaar dat Groningen gepasseerd zou worden. Groningen heeft de grootste opvang van het land, omdat in deze provincie Ter Apel ligt, de plek waarvandaan de meeste asielzoekers op straat belanden. Groningen is dus een logische plek, zei Schroor in de pers. Bovendien wordt er in Groningen gewerkt met een methode die bewezen effectief is, zowel qua beheersbaarheid als qua uitstroom van asielzoekers.

Dat laatste weegt zwaar voor de staatssecretaris. Harbers vindt het belangrijk dat asielzoekers door hebben dat de opvang niet blijvend is. En dat is in Groningen zo, constateerde hij na het werkbezoek. Hij noemde de bbb+ een 'sobere locatie' waar ook met betrokkenen wordt gewerkt aan terugkeer. INLIA werkt inderdaad met de mensen aan toekomstperspectief; een legaal verblijf in Nederland, het land van herkomst of een derde land. Dat werkt.

Van de 635 mensen die sinds de start van de BBB zijn opgevangen zijn inmiddels 337 (53%) al weer uitgestroomd. 183 mensen zijn weer gelegaliseerd in het land van herkomst, een derde land of heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen omdat men daar toch recht op had of recht op kreeg.

John van Tilborg verwacht dat Harbers uiterlijk in maart met zijn ideeën over de proeflocaties naar buiten komt.

Dubbelconcert op panfluit & orgel op 9 maart a.s. in Andijk

Op vrijdag 9 maart 2018 spelen Noortje van Middelkoop en Harm Hoeve in de Gereformeerde kerk te Andijk.

Het concert begint om 20.00 uur in de kerk aan de Middenweg 4 te Andijk.

Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk vanaf 19.30 uur verkrijgbaar à € 10,00; t/m 11 jr. € 5,00.

Er is vrij parkeren naast de kerk. Meer info: www.zingenenzo.com

Vieringen in RIGTERSHOF in de serre

Elke donderdagmorgen om **10.00 uur**, tenzij anders aangegeven

22 februari	: Ineke Koomen en Ria Botman
1 maart	: Piet Pels
8 en 15 maart	: Ineke Koomen en Ria Botman
22 maart	: Piet Pels



Protestantse
Gemeente
Stede Broec



Redactie kerkblad SAMEN

e-mail: samen@deoudekerk.nl

Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman

Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22

Hr. A. Meijer

Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55

Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

14 maart 2018 - 19.00 uur

Inleveren bij:

Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:

Mw. E. Lasschuit

Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02

e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl

Jaargang 26 - **nr.2** 18 februari t/m 25 maart 2018