



SAMEN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec

Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de bron wordt vermeld.

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec:

Ds. N. J van Rijswijk, tel. 75 68 23
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl

Kerkgebouw:

Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78
Koster: Begrafnissen / Inlichtingen bij Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105

Website: www.deoudekerk.nl

Deze wordt verzorgd door Hr. J. Mulder, webmaster@deoudekerk.nl

Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kerkenraad Protestantse Gemeente

Voorzitter: Hr. D. Verbeek
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42,
1611 LT Bovenkarspel tel. 06-53419311
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl
Penningmeester: Hr. R. Jetses
penningmeesterckv@deoudekerk.nl

Kerkebalans administratie

(incl. collectebonnen)
Hr. K. Dudink, de Roos 2, tel. 51 87 34
1611 KG Bovenkarspel
IBANnummer: NL95 RABO 0373 7347 86
Prot.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel
kerkebalans@deoudekerk.nl

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaken van een bedrag van € 20,- of een veelvoud daarvan op bovengenoemd nummer, of via de website met Ideal. De bonnen worden thuisbezorgd.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:

Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl

Diaconie

Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Secretaris: Hr. D. Verbeek, tel. 52 52 40
Penningmeester: Mw. H. Simons,
tel. 51 61 48
diaconie@deoudekerk.nl

ZWO Stede Broec

Coördinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33

Ledenadministratie

Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404,
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02
ledenadministratie@deoudekerk.nl

Auto-ophaaldienst

Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55
Opgeven uiterlijk vrijdagavond.

Pastoraal Team

Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Ten zuiden van de spoorlijn:

Grootebroek:
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14

Bovenkarspel:

Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87

Ten noorden van de spoorlijn:

Grootebroek:
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Mw. C. Linke, tel. 51 35 33

Bovenkarspel:

Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36

Vertrouwenspersonen

De Classis Noord-Holland heeft voor onze regio twee personen aangesteld als vertrouwenspersonen. Dat zijn Annet Wind (huisarts te Hoorn) en Henk Haandrikman (emeritus predikant te Enkhuizen) Als u reden hebt om hen te spreken, kunt u contact met hen opnemen via awwind@xs4all.nl of hghaandrikman@kpnplanet.nl
Lees meer hierover op de website van De Oude Kerk.

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

**Blijf in contact met uw
kerk.....**

Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl

S A M E N, kerkblad van de
Protestantse Gemeente Stede Broec
Jaargang 33 – nummer 2
9 maart t/m 13 april 2025

UITGELICHT

- pagina 5/6/7

TER OVERWEGING

- “Opruimactie” in de veertigdagentijd
- Gedicht voor de veertigdagentijd
- Vasten in Amsterdam gaat gewoon niet
Column Tim Vreugdenhil

- pagina 11/12

MEDEDELINGEN VAN HET PASTORAAL TEAM

- 14 april Seniorenmiddag
- 28 mei Het jaarlijkse uitje

- pagina 18

VAN HET LEERHUIS

“DE AANBIDDING VAN HET LAM GODS”
ingeleid door Nico Nieuwendijk

Omslagfoto: Voorjaar - TULP
Kleur paars: Liturgische kleur voor de veertigdagentijd. Zie ook p. 15

VERDER IN DEZE EDITIE

ondermeer:

- 4

KERKDIENTEN

- 8

BIJ DE DIENSTEN

- 9

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES voor kerk en gemeenschappen in de Oekraïne

- 14

VAN HET CVK o.a. Strooiveld Begraafplaats Broekerhaven

- 16

JONGERENPAGINA DE SEIZOENEN

Een moderne spiritualiteit
Jeroen Jeroense



Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

9 maart – 10.00 uur

Zondag Invocabit

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers van Dienst	::	Hr. Verbeek, Hr. Dudink,
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en 40dagentijdproject
Kinderkerk	:	Geeske Dudink
Koster	:	Mw. Dudink
Autodienst	:	<i>Op aanvraag</i>

16 maart – 10.00 uur

Zondag Reminiscere

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers van Dienst	:	Mevr. Simons, Mw. Swartz
Organist	:	Mw. Schuijtemaker
Collectes	:	Kerk en 40dagentijdproject
Kinderkerk	:	Willie Visser
Koster	:	Hr. Visser (Walter)
Autodienst	:	<i>Op aanvraag</i>

23 maart – 10.00 uur

Zondag Oculi

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers van Dienst	:	Mw. Boender, Mw. Lasschuit
Organist	:	Hr. Ruiter
Collectes	:	Kerk en 40dagentijdproject
Kinderkerk	:	Ludo Luckerhoff
Koster	:	Hr. Lasschuit
Autodienst	:	<i>Op aanvraag</i>

30 maart – 10.00 uur

Zondag Laetare

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers van Dienst	:	Hr. Veenstra, Mw. Jonkman
Organist	:	Mw. Janssen
Collectes	:	Kerk en 40dagentijdproject
Kinderkerk	;	Willie Visser
Kosters	:	Hr. en Mw. de Vries
Autodienst	:	<i>Op aanvraag</i>

6 april – 19.30 uur

Zondag Judica

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers van Dienst	:	Mw. Boender, Mw. Vissers
Organist	:	Mw. Schuijtemaker
Collectes	:	Kerk en 40dagentijdproject
Kinderkerk	;	Geen
Koster	:	Hr. Vissers (Jack)
Autodienst	:	<i>Op aanvraag</i>

13 april – 10.00 uur

Palmzondag

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers van Dienst	:	Hr. Verbeek, Hr. Toering
Organist	:	Hr. Ruiter
Collectes	:	Kerk en 40dagentijdproject
Kinderkerk	:	Geeske Dudink
Koster	:	Hr. Visser (Walter)
Autodienst	;	<i>Op aanvraag</i>

Ter Overweging

Veertigdagentijd

Tijdens de veertigdagentijd, neemt men 40-dagen de tijd om zich voor te bereiden op Pasen. Gelovigen proberen zo de essentie op het spoor te komen. Door bewust te proberen onthechten, gaan ze op zoek naar wat er in relatie tot zichzelf, anderen en God écht toe doet

Wat moet er zeker bijgehouden worden in mijn leven? Welke zaken gooi ik beter overboord?

Deze 'opruimactie' kan op verschillende manieren gebeuren. Sommigen kiezen ervoor om tijdens de vasten letterlijk te onthechten door minder (vlees) te eten of deze periode geen alcohol te drinken (Tournée Minérale). Anderen staan eerder heel bewust stil bij het leven doormiddel van meditatie en/of gebed en de reflectie die hieruit voortvloeit. Door naar binnen te keren, ontdekken ze wat er allemaal speelt en kunnen ze onderscheiden wat hun te doen staat.

Een gedicht voor de veertigdagentijd

*De lente wordt geboren
uit de winter
Alles wat leeft
heeft immers nood aan
inkeer
aan verstillig
om diepe kracht te vinden
en om zich
te keren naar het licht.*



*Niets anders is het
voor een mens
Er is een tijd
van omzien en bezinnen.
Van ombuigen
wat krom groeit
en van ruimte scheppen
voor een ademgevend
nieuw begin.*

Kris Gelaude

Vasten in Amsterdam gaat gewoon niet



Column

Vastentijd in Amsterdam gaat gewoon niet
Tim Vreugdenhil // Stadspredikant Protestantse Kerk Amsterdam

De veertigdagentijd begint. Doe jij er aan? Nu is ‘even stoppen’ met bepaalde dingen nooit een slecht idee. Maar wist je dat je identiteit op het spel staat?

Bij deze tijd hoort het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Driemaal probeert een stem Jezus van zijn stuk te brengen. Hij had nog geluk. Want mensen zoals jij en ik leven in een tijd waarin dagelijks duizend stemmen tegen ons aan praten. Van mensen, maar meer nog van media. Van commercials en processen. Van peilingen en trends.

Het slechte maar eerlijke nieuws: veel van die stemmen halen ons – meestal ongemerkt – weg bij wie we werkelijk zijn. Ze blazen ons op of hollen ons uit. Ze maken ons boos of bang. Ze laten ons dingen over- of onderschatten. Dit is een time of temptation.

Hoe deal je daar mee? Er is maar één manier, laat Jezus zien. Zet er een andere boodschap radicaal tegenover. Eentje die al duizenden jaren mee gaat en getoetst is. Eén stem. Die zegt wie ik ben en dat hij me kent. Beter dan ik.

Vasten in Amsterdam gaat gewoon niet. Dit is het land van havermelk en honing. Hier ademen we allemaal de lucht van go with the flow, bemoei je met je eigen zaken en maak het niet te ingewikkeld.

Zie je, daar heb je ze, die stemmen!

Dus hop, buiten de ring, de woestijn in. Dat kan fysiek, maar spiritueel is beter. Het kan ook gewoon hier. Waarom zou je stad niet voor even ook je klooster kunnen worden?

De woestijn lijkt onplezierig. Maar daar zijn engelen. Voor brood onderweg wordt gezorgd. En vooral: er is kracht van de Geest.

Bij de diensten



9 maart – 1^{ste} zondag van de veertigdagentijd

Kleur paars, tijd van boete en inkeer

Lezingen: Deuteronomium 26: 4-10 en Lucas 4: 1-13

Jesus door de duivel op de proef gesteld

16 maart – 2^{de} zondag van de veertigdagentijd

Kleur paars, tijd van boete en inkeer

Lezingen: Genesis 15: 5-12. 17-18 en Lucas 9: 28b-36 Jezus

Jesus op de berg met Petrus, Jacobus en Johannes

23 maart – 3^{de} zondag van veertigdagentijd

Kleur paars: tijd van boete en inkeer

Lezingen: Exodus 3: 1-8a en Lucas 13: 1-9

De vijgenboom die geen vrucht draagt

30 maart – 4^{de} zondag van de veertigdagentijd

Kleur roze/ paars; tijd van boete en inkeer

Lezingen: Jozua 5: 9a. 10-12 en Lucas 15: 1- 3. 11-32

De verloren zoon

6 april – 5^{de} zondag van de veertigdagentijd

Kleur paars; tijd van boete en inkeer

Lezingen: Jesaja 43: 16-21 en Johannes 8: 1-11

Een vrouw op overspel betrapt

13 april - Palmzondag

Kleur paars; tijd van boete en inkeer

Lezingen: Jesaja 50: 4-7 en Lucas 22: 14-23,56

De pesachmaaltijd eten samen met de apostelen

Van de Diaconie/ZWO

Toelichting bij de collectes van 9 maart t/m 13 april

kerk in actie

Veertigdagentijd 2025

Het thema dit jaar is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. We

kijken uit naar het koninkrijk

van God. Tegelijkertijd zien we ook al wat van dat koninkrijk in het hier-en-nu, zoals in al het werk dat kerken en partnerorganisaties van Kerk in Actie wereldwijd doen voor mensen in nood.



Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerk en gemeenschappen in de Oekraïne, door voor hen te collecteren.

Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Steun voor inwoners en ontheemde in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's.

Kinderen in Oekraïne blijven dromen van vrede

Al bijna drie jaar woon je op een andere plek. Je kent de angst voor vallende bommen. Je schrikt van elk onbekend geluid. Het is de realiteit van kinderen die in Oekraïne opgroeien. En het laat diepe sporen na. De cijfers liegen er niet om: meer dan 3 miljoen kinderen in Oekraïne zijn ontheemd en afhankelijk van voedselhulp. Het merendeel heeft al lange tijd geen onderwijs gehad. Veel kinderen hebben te maken gehad met gewapend geweld, waardoor ze het mentaal moeilijk hebben.

De ZWO wil deze actie graag ondersteunen en we hopen dat u ons wilt helpen met uw bijdrage aan de collectes!

De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:

	<u>1^{ste} collecte</u>	<u>2^{de} collecte</u>	
26 januari	- Kerk € 49,15	NBG	€ 64,40
2 februari	- Kerk 61,65	Werelddiaconaat	
		Watersnood	141,95
9 februari	- Kerk 40,50	Voedselbank	56,85
16 februari	- Kerk 78,45	St. June	92,90
23 februari	- Kerk 98,70	St. Kartini	160,00
20 februari	- Kerk 136,20	Leerhuis	



Bloemen waren voor:

Fam. Mikkers, Mw. Kleton, Anja Plantinga,
Hr. Verbeek, Mw. Boender, Mw. Hinke,
Mw. Veldhuisen, Mw. Vissers en Mw. Visser (Marijke
en Anneke)

Hulpvraag van de Diaconie

Bij ons is de onderstaande vraag binnen gekomen:

Jongedame van 22 jaar zoekt op korte termijn woonruimte.

Deze jongedame dreigt per begin maart dakloos te worden. Ze is zwanger en heeft een hulphond, maar helaas heeft de gemeente haar urgentie-aanvraag afgewezen, en ze weet nu zelf geen oplossing.

Mocht u haar kunnen en willen helpen; met eventueel tijdelijke; woonruimte, neem dan even contact op met:

Dirk Verbeek
06-12192473

Van het Pastoraal Team

(Herhaling)

Seniorenmiddag

Op maandag 14 april. Aanvang 14.30 uur.

U wordt ontvangen met koffie/thee.

Om ongeveer 15.30 uur gaan we de kerkzaal binnen om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.



Na de viering kunnen we onder het genot van een hapje en drankje nog even met elkaar napraten/bijpraten.

Bent u nog geen 70, maar zou u er graag bij willen zijn, schroom dan niet om te komen [senior ben je uiteindelijk al bij 55+]

Ook u bent van harte welkom!

U kunt u opgeven bij An de Kroon, telefoonnr.520886.

We zien er naar uit u allen weer te ontmoeten .

Tot ziens op 14 april a.s..

Namens ons Pastoraal Team,
Rim de Kroon, voorzitter

Ons jaarlijkse reisje

Lieve mensen,

Op **28 mei a.s.** gaan we met de bus naar Drachten in Friesland om een mooie bootreis te maken.

We vertrekken vanuit de Oude Kerk om uiterlijk **8.30 uur** naar Drachten en kunnen vlakbij de boot uitstappen.

Wilt u wel tussen **8.00 en 8.15 uur** in de kerk aanwezig zijn, de kosten zijn **€ 30,00 euro p.p. [graag met gepast geld betalen]**

De boot heet de Harmonie en ligt om 10.00 uur op ons te wachten. Om uiterlijk 12.30 uur moeten we weer terug zijn in Drachten en vertrekken we naar van der Valk in Sneek voor een koud/warm buffet.

Om ongeveer **16.30 uur** zullen we weer terug zijn bij de Oude Kerk.



U kunt u opgeven bij An, tel.82 08 86
Iedereen is van harte welkom.

Rim de Kroon, voorzitter

Kerstviering 17 december 2024

De kerstviering begon om 15.00u in de Oude Kerk.

We werden zoals ieder jaar warm ontvangen door Rim en An.

Onder het genot van een kopje koffie/thee met heerlijke koekjes, genoten we van de gesprekken met elkaar.

De tafels waren versierd met mooie zelfgemaakte kerststukjes, door Elly Lasschuit verzorgd.

Na de koffie/thee kwamen de glaasjes met lekkere hapjes, we werden verwend door het pastoraal team. De dames liepen af en aan.

Daar ging het belletje van An, we werden uitgenodigd om naar de kerkzaal te gaan. Onder leiding van Rim en 't prachtige orgelspel van Piet, zongen we de fijne bekende kerstliederen. Els droeg een warm gedicht voor en Trudie vertelde een boeiend verhaal. Vervolgens gingen we terug naar de feestzaal met rijk gevulde tafels. Dominee Nico van Rijswijk ging voor in gebed.

De overheerlijke soep van An werd als eerste geserveerd: ossenstaart- en tomatensoep. In de keuken was Piet Lasschuit samen met een stagiaire heel druk geweest en wij genoten daarvan.

Al met al een kerstviering waar we allemaal blij van werden!
We eindigden deze middag met het bidden van het Onze Vader.
Alle medewerkers kregen een welverdiend boeket bloemen.
We kunnen terugzien op een waardevolle kerstviering 2024.

Riekie Huitema en Tinie Plantinga.
(Redactie: *Met excuses voor de late plaatsing.*)

Van de Kerkrentmeesters

Resultaat actie Kerkbalans 2025

Hoewel nog niet alle enveloppen binnen zijn is het voorlopige resultaat ruim € 42.000,- Daar komt dus naar verwachting nog iets bij. Dat is bijna hetzelfde als vorig jaar en dat is een geweldig resultaat.

Dat het resultaat altijd zo snel bekend is danken we aan de perfecte organisatie en alle lopers, die in korte tijd de klus klaren.

Hartelijk dank allemaal voor de perfecte organisatie, waar velen bij zijn betrokken.

AED cursus

11 februari 's avonds heeft de EHBO Stede Broec een herhalingscursus gegeven voor het gebruik van de AED, die ook bij ons in de kerk hangt. Het was de tweede keer dat we het deden. Hoewel we er al aardig mee overweg kunnen, ontdekken we toch dat het steeds herhalen zeer nuttig is. Ook de AED is getest (batterijen) en in orde bevonden voor weer 1 jaar. Deelnemers waren Trudy Boender, Hanneke Simons, Lidian van Dis, Ludo Luckerhoff, Piet Lasschuit, Jack Vissers en Hottem Veenstra.

Strooiveld begraafplaats Broekerhaven



Op deze door ons beheerde begraafplaats aan de Broekerhavenweg is het nu ook mogelijk zelf de as van een dierbare te verstrooien in een natuurlijke en rustieke omgeving tussen de bomen. Op een monumentale steen kan een naamplaatje als herinnering worden geplaatst. Tevens staat er een bank met de tekst: "Ontmoeting in stilte".

Voor contact en overleg verwijzen wij u naar de website www.deoudekerk.nl kopje: begraafplaats.

Hottem Veenstra

Bedankje

Dank voor de bloemen die ik kreeg op 10 februari. Gelukkig niet voor “zeer” maar dat is natuurlijk ook niet altijd nodig. Voor werk wat je met plezier doet is een bloemetje ook heel fijn.

Dirk Verbeek

Bij de omslag

Liturgische kleuren

Liturgische kleuren komen in verschillende vormen terug. Veel gemeenten gebruiken tafel- en kanselkleden (‘antependia’), een kleed voor de lessenaar, of leeslinten in de Bijbel in de liturgische kleuren. In sommige kerken kleuren de lichtspotjes aan de muur de hele ruimte in de liturgische kleur van dat moment. Ook zien we de kleuren terug op de stola van de voorganger of in een liturgische bloemschikking. Wat betekent het?



Het kleuren van de seizoenen

Vier kleuren

De kleuren willen de seizoenen van de kerkelijke kalender ‘kleuren’, zodat wie de kerk binnenkomt in één oogopslag ziet wat de grondtoon is van de dienst, of in welke tijd van het jaar we qua sfeer zitten. **Groen** is daarbij de ‘gewone’ tijd, die staat voor hoop en groei. **Paars** geeft uitdrukking aan ingetogenheid en waardigheid. **Wit** is feest zonder meer. En **rood** wijst op de Heilige Geest of op het martelarenbloed - beide aspecten zijn gerelateerd aan kerk-zijn door de eeuwen heen en aan de oorsprong van de kerk.

Grofweg komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde terug: Advent (paars) – Kerst (wit) – Epifaniëntijd (groen) – Veertigdagentijd (paars) – Pasen (wit) – zomertijd en herfsttijd (groen). De zeldzaamste kleur is rood, die wordt in de reguliere kalender van zondagen alleen met Pinksteren gedragen.

Jongerenpagina

Bron: *God is hier en nu* Een moderne spiritualiteit, Jeroen Jeroense
Uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 814 0

Veel jongeren hebben het gevoel dat er meer is tussen hemel en aarde. Het leven kan toch niet louter en alleen bestaan uit eten, slapen en werken? Al sinds zijn vroegste bestaan zoekt de mens God om het leven te kunnen begrijpen

De seizoenen

De continue wisseling van de seizoenen biedt een mens met ‘open zinnen’ een schat aan spirituele ervaringen. Wie aandacht heeft voor de zich voortdurend vernieuwende natuur, zit nooit om een nieuw perspectief verlegen. Steeds weer worden er door het veranderend buiten, verrassende invalshoeken geschonken. De herfstkleuren van een bos helpen je de eigen herfst onder woorden te brengen. Of het sprankelende groen van de lente geeft taal aan jong leven.



De jaargetijden geven een poëtisch mens een prachtig decor om zijn leven in te beschrijven. Door de seizoenen kom je als mens ook tot het besef dat het leven zich niet laat dicteren. Iedere levensperiode heeft zo zijn eigen kleur en kwaliteit. Je kunt niet eisen dat de zon in de winter net zo veel warmte geeft als in de zomer.

Ook is het niet mogelijk om in de lente door een herfstbos vol ritselende bladeren te sjouwen. Het leven kent net als de seizoenen een onomkeerbare volgorde. Je moet eerst zaaien alvorens je kunt oogsten. De gang van de natuur herinnert ons aan het eigen ritme van het leven.

In de Talmoed, de joods-rabbijnse traditie, wordt ons een verhaal overgeleverd van rabbi Akiva en zijn drie vrienden. Deze vier broeders begeven zich op het pad van het leven. Helaas groeit alleen Akiva uit tot een wijze en geëerde rabbi. Ben Soma gaat aan waanzin ten onder. Ben Asai wordt in de bloei van zijn leven overvallen door de dood. De derde vriend raakt aan lager wal en slijt zijn levensdagen als spotter en afvallige. Het is Akiva die zijn leven tot grote bloei weet te brengen. Hij is namelijk de enige die het lef heeft om alle seizoenen van het leven te doorlopen.

De lente is de periode van het zaaien. Dit seizoen staat bol van het verlangen naar vrucht, het uitzien naar een rijke oogst. Tijdens de lente ervaren we het begin van groei. Het is voor een mens de tijd waarin hij verlangt naar de wereld van de volwassenen. Dan pas hoor je erbij.



De lente herinnert ons aan onze diepe verlangens. Aan ieder doel of ideaal gaat een verlangen vooraf. Zonder verlangen verstart een mens en wordt de groei stopgezet.

Volgens de kerkvader Augustinus huist in ieder mens het verlangen naar God, de speurtocht naar echtheid, geborgenheid en totale liefde. Het frisse groen op de velden maakt in ieder mens het verlangen naar nieuw leven wakker. Een verlangen naar levenszin en levenslust.

Het is het seizoen waarin de deuren en ramen wijd worden opgezet naar het buiten. Wie zich door de lente laat overrompelen, wordt uitgedaagd om nieuwe kansen te creëren. Het is ook een jaargetijde waarin het leven nog vers en fris is.

Ons lichaam is in topconditie en van een naïeve schoonheid. Het bereidt zich langzaam voor op een periode waarin het bestaan steeds meer eisen

zal stellen. Er zijn nog geen rimpels te ontdekken. De wereld ligt voor ons open. Dit gevoel van onbegrensde mogelijkheden is de spiritualiteit van de lente.

Van het Leerhuis

UITNODIGING.

Het vroege Vlaamse, beroemde veelluik:

“DE AANBIDDING VAN HET LAM GODS”

De Leerhuiscommissie “Cultuurgroep Stedebroec” is verheugd om na de succesvolle avond met Dr. Asma, nu een feestelijke en leerzame avond te verzorgen vanuit de Middeleeuwen. Helemaal passend in de Passietijd als voorbereiding op het Paasfeest.



Onze inleider, Nico Nieuwendijk, zal u deze avond meenemen naar het topstuk van de vroege Vlaamse meesters : de aanbidding van het Lam Gods van Jan en Hubertus van Eijck.

Een polyptiek vol symboliek vanuit de Bijbel, het scheppings- en wordings-verhaal in heel verfijnde techniek .

Zowel het leven en achtergrond van Jan van Eijck en Philips de Goede, hun beider technieken (resp. als schilder en machtspoliticus) komen aan de orde. Het stuk zelf zullen we in detail bewonderen.

Zoals u van ons gewend bent is er na de pauze gelegenheid voor gesprek met de inleider.

Kortom, dit wordt een avond die u niet zult willen missen.

**Deze Leerhuisavond wordt gehouden in
De Oude Kerk,
Zesstedenweg 189 in Grootebroek
op donderdag 10 april om 20.00 uur.**

De toegang is gratis. Maar na afloop mag u gerust een vrijwillige bijdrage geven om deze avonden mede in stand te houden.

Uw inleider, zelf lid van de Leerhuiscommissie, Nico Nieuwendijk is, na 35 jaar gewerkt te hebben als huisarts en later ook opleider huisarts-geneeskunde in Stede Broec, na zijn pensionering o.a. aan de VU leergangen Kunstgeschiedenis gaan volgen en ziet uit naar een mooie avond met U .

Discussiëren is kennis uitwisselen
Ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
(quillen)



Protestantse
Gemeente
Stede Broec



Redactie kerkblad SAMEN

e-mail: samen@deoudekerk.nl

Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman

Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22

Hr. A. Meijer

Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 06 526 14985

Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

2 april 2025 - 19.00 uur

Inleveren bij:

Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:

Mw. E. Lasschuit

Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02

e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl

Jaargang 33 - **nr.2** 9 maart t/m 10 april 2025