



SAMEN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec

Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de bron wordt vermeld.

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec:

Ds. N.J van Rijswijk, tel. 75 68 23

dsvanrijswijk@deoudekerk.nl

Kerkgebouw:

Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78

Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105

Website: www.deoudekerk.nl

Deze wordt verzorgd door Hr. J. Mulder, webmaster@deoudekerk.nl

Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kerkenraad Protestantse Gemeente

Voorzitter: Hr. D. Verbeek

Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47

1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22

Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42,

1611 LT Bovenkarspel tel. 06-53419311

kerkrentmeesters@deoudekerk.nl

Penningmeester: Hr. R. Jetses

penningmeestercvk@deoudekerk.nl

Kerkbalans administratie

(incl. collectebonnen)

Hr. K. Dudink, de Roos 2, tel. 51 87 34.

1611 KG Bovenkarspel

IBANnummer: NL95 RABO 0373 7347 86

Prof.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel

kerkbalans@deoudekerk.nl

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaken van een bedrag van € 20,- of een veelvoud daarvan op bovengenoemd nummer, of via de website met Ideal.

De bonnen worden thuisbezorgd.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:

Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825

begraafplaatsbroekerhaven@ziqgo.nl

Diaconie

Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

Secretaris: Hr. D. Verbeek, tel. 52 52 40

Penningmeester: Mw. H. Simons,

tel. 51 61 48

diaconie@deoudekerk.nl

ZWO Stede Broec

Coördinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33

Ledenadministratie

Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404,

1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02

ledenadministratie@deoudekerk.nl

Auto-ophaalendienst

Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55

Opgeven uiterlijk vrijdagavond.

Pastoraal Team

Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Ten zuiden van de spoorlijn:

Grootebroek:

Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71

Mw. T. Boender, tel. 54 26 14

Bovenkarspel:

Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488

Mw. H. Blom, tel. 51 36 87

Ten noorden van de spoorlijn:

Grootebroek:

Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

Mw. C. Linke, tel. 51 35 33

Bovenkarspel:

Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36

Vertrouwenspersonen

De Classis Noord-Holland heeft voor onze regio twee personen aangesteld als vertrouwenspersonen. Dat zijn Annet Wind (huisarts te Hoorn) en Henk Haandrikman (emeritus predikant te Enkhuizen) Als u reden hebt om hen te spreken, kunt u contact met hen opnemen via avwind@xs4all.nl of hghaandrikman@kpnplanet.nl

Lees meer hierover op de website van De Oude Kerk.

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

**Blijf in contact met uw
kerk.....**

Bel of schrijf naar:

Marijke Vissers

Pandhof 47

1613 EK Grootebroek

tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl

UITGELICHT

- pagina 6 :

TER OVERWEGING
Van Ds. Van Rijswijk
PASEN

- pagina 13 :

BIJ DE OMSLAGFOTO
'Paasmorgen'
Over de afbeelding en de maker.

- pagina 15 :

"OPSTAAN"
Column van Ds. Wim Beekman

- pagina 18 :

"VRIJ EN VROLIJK"
*Humor maakt mensen
(en engelen) lichter.*

VERDER IN DEZE EDITIE

ondermeer:

- 4

Kerkdiensten

- 9

PAASLIED

Vier vandaag een
nieuw begin

- 16

INLIA

*Een kritische
beschouwing over
opvang Asielkinderen
in Nederland*

- 19

Vesper Oostwoud

*Met West-Friese
Cantorij*

Zondag 13 april
16.30 uur

Kerkdiensten

De diensten van de Protestantse Gemeente 's zondags in de "Oude Kerk".
Deze zijn ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

13 april - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Mw. Boender en Hr. Toering
Organist	:	Hr. Ruiter
Collectes	:	Kerk en thema 40-dagentijd
Kinderkerk	:	Geeske Dudink
Koster	:	Hr. Visser (Walter)
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

Palmzondag

17 april - 19.30 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Mw. Simons, Mw. Boender en Mw. Swartz
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Geen
Koster	:	Hr. Swier
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

18 april - 19.30 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Mw. De Kroon en Mw. Lasschuit
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Geen
Koster	:	Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

Goede Vrijdag

20 april - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Hr. Veenstra en Hr. Dudink
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en Lilianefonds
Kinderkerk	:	Geen
Koster	:	Mw. Dudink
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

Pasen

27 april - 10.00 uur

Voorganger	:	Mw. A. Kraal, Venhuizen
Ambtsdragers	:	Mw. De Kroon en en Mw. Lasschuit
Organist	:	Mw. Schuijtemaker
Collectes	:	Kerk en Ziekenhuis in Jordanië
Kinderkerk	:	Ludo Luckerhoff
Koster	:	Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

4 mei - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Hr. Verbeek en Mw. Jonkman
Organist	:	Mw. Schuijtemaker
Collectes	:	Kerk en Stichting Merakel
Kinderkerk	:	Geen
Koster	:	Hr. en Mw. De Vries
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

11 mei - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. R. Kooiman, Hoorn
Ambtsdragers	:	Hr. Verbeek en Hr. Toering
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en Simavi
Kinderkerk	:	Ludo Luckerhoff
Koster	:	Hr. Visser (Walter)
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

18 mei - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Hr. Simons en Mw. Swartz
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en Kerk in Actie - ZWO
Kinderkerk	:	Willie Visser
Koster	:	Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

25 mei - 10.00 uur

Voorganger	:	Mw. E. Jeunink, Berkhout
Ambtsdragers	:	Mw. Boender en Mw. Lasschuit
Organist	:	Mw. Janssen

Quasi Modo Geniti

Misericordias Domini

Zondag Jubilate

Zondag Cantate

Zondag Rogate



Collectes	:	Kerk en Zonnebloem
Kinderkerk	:	Geeske Dudink
Koster	:	Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

Ter overweging



PASEN

In de opleiding tot predikant zit een flink deel kerkgeschiedenis. Naast je verbazing over wat mensen toch allemaal bewogen heeft in voorgaande eeuwen, en wat ze elkaar in naam van het eigen gelijk hebben aangedaan, waren er ook anekdotes die een glimlach op onze gezichten brachten.

We bekeken onder andere visitatieverslagen.

In de late middeleeuwen werden de parochies jaarlijks, of twee jaarlijks, bezocht door visitatoren.

Uit de rapporten die van deze bezoeken gemaakt werden bleek bijvoorbeeld dat op tal van plaatsen de pastoor met zijn huishoudster leefde *alsof zij gehuwd waren*. Dat werd keer op keer door de visitatoren opgetekend, met de naam van de pastoor en de vermelding ‘cum famula sua’ (met zijn dienstbode). Het werd aangetekend, maar de zaak bleef gewoon zoals die was: ze beleven mooi samen. Ondanks de verplichting voor pastoors tot celibatair leven. Misschien dat er hier en daar een kleine boete betaald moest worden, maar de dienstbode hoefde niet naar een andere betrekking te zoeken.

Later is dit allemaal aangescherpt. Het laat onverlet hoeveel al deze dienstbodes, huisgenotes van de pastoors, hebben betekend voor ‘hun man’ en voor de gemeente, en velen hebben daarvan ook nog eens de last van schuld en schaamte moeten dragen, omdat ze waren wat ze openlijk niet mochten zijn: de vrouw van.

Een ander opvallend thema in de visitatierapporten was de viering van Pasen. Het was met de kerkgang op veel plaatsen blijkbaar zo droevig

gesteld dat de visitatoren er telkens weer op moesten hameren dat de gelovigen ‘toch in ieder geval hun Pasen hielden.’ Dat je als christen ‘in ieder geval (!)’ met Pasen naar de kerk ging sprak niet meer voor zich. Hét christelijke feest bij uitstek. Waarom noem je je dan christen?! In Stede Broec verheugen wij ons in het trouwe kerkbezoek van de gelovigen. (We spreken nu voor het gemak enkel over wat wij weten van de Protestantse Gemeente). En als de verleiding al mocht opkomen om er juist met Pasen op uit te gaan, kan de anekdote uit de kerkgeschiedenis er misschien net toe bijdragen dat dit gebeurt ná eerst de Paasviering op de eerste Paasdag te hebben meegevierd.

Opgestane Christus,
wij bidden u
laat het in ons Pasen worden.
Kom door onze gesloten deuren
met uw grote vreugde
en met uw vrede.
Ontmoet ons in het binnenste van ons hart,
zodat onze ogen geopend worden voor u.

Van harte een gezegende viering van het Paasfeest toegewenst!

N.J. van Rijswijk

Bij de diensten

13 april Palmzondag

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging.
Lezingen: Jesaja 50: 4-7 en Lucas 22: 1-23, 56

De pesachmaaltijd samen met de apostelen.

17 april Witte Donderdag

Kleur: wit, van de reinheid.
Lezingen: Exodus 12: 15-20 en Johannes 13: 1-15

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen.



18 april Goede Vrijdag

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging.

Lezingen: Exodus 12: 21-28 en Johannes 18: 1-19, 42

Jezus wordt gevangen genomen.



20 april Pasen

Kleur: wit, van de reinheid.

Lezingen: Jesaja 51: 9-11 en Johannes 20: 1-18

Paasmorgen, het lege graf.

27 april Quasi Modo Geniti - 'Als nieuwgeborenen'

Kleur: wit, van de reinheid.

Lezingen: Genesis 28: 10-22 en Lucas 24: 13-35

De Emmaüsgangers.

4 mei Misericordias Domini - 'De barmhartigheid des Heren'

Kleur: wit, van de reinheid.

Lezingen: Jeremia 32: 36-41 en Lucas 24: 35-48

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen.

11 mei Zondag Jubilate - "Juicht!", ontleend aan psalm 66

Kleur: wit, van de reinheid.

Lezingen: Numeri 27: 12-23 en Johannes 10: 22-30

"Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij."

18 mei Zondag Cantate - "Zingt!", ontleend aan psalm 98

Kleur: wit, van de reinheid.

Lezingen: Deuteronomium 6: 1-9 en Johannes 13: 31-35

"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt."

25 mei Zondag Rogate - "Bidt!"

Kleur: wit, van de reinheid.

Lezingen: Joël 2: 21-27 en Johannes 14: 23-29

"Wat Ik tegen jullie allen zeg, komt niet van Mijzelf maar van mijn Vader die Mij gestuurd heeft."



PAASLIED

'VIER VANDAAG EEN NIEUW BEGIN'

Vier vandaag een nieuw begin
halleluja!
Opgewekt het leven in,
halleluja!
Durf te zien hoe ochtend daagt,
halleluja!
Nacht en duisternis verjaagt,
halleluja!

Kijk, het jonge groen ontspruit,
halleluja!
Leven breekt in kleuren uit,
halleluja!
Dood heeft niet het laatste woord,
halleluja!
Hoop ontkiemt en plant zich voort
halleluja!

Door het diepste dal gegaan,
halleluja!
Is Gods Licht weer opgestaan,
halleluja!
Mens, geloof wat je niet ziet,
halleluja!
Sta dan op en zing dit lied,
halleluja!



*Jacqueline Roelofs-Van der Linden
Melodie van Lied 624*

Collectes en bloemen

Datum	Kerk	2° collecte	
<u>2 maart</u>	€ 61,30	<i>Dorcas</i>	€ 126,45
<u>9 maart</u>	€ 86,76	<i>40-dagentijd Oekraïne</i>	€ 238,50
<u>16 maart</u>	€ 89,65	<i>40-dagentijd Oekraïne</i>	€ 185,30
<u>23 maart</u>	€ 52,90	<i>40-dagentijd Oekraïne</i>	€ 276,50
<u>30 maart</u>	€ 33,45	<i>40-dagentijd Oekraïne</i>	€ 168,55



Bloemen waren er voor:

Mevr. Jutte, Mevr. De Kroon , Dhr. Meijer,
Mevr. Suiker, Mevr. Kleton, Dhr. Van Dis,
Fam. Redelaar, Ds. Haspels en Mevr. Huitema.

Verder heeft de Diaconie nog de volgende mededeling:

De Diaconie heeft € 1000,- overgemaakt aan Kerk in Actie voor hulp in Myanmar na de zware aardbeving.

Myanmar is een moeilijk land om geld aan te doneren. Je weet niet wat werkelijk bij de slachtoffers aankomt, maar Kerk in Actie werkt al in dit land.

Dat geeft ons het vertrouwen om deze donatie te doen.

Overlijden

Laurens Adrianus Suiker, Laus overleed op 8 maart in de leeftijd van 84 jaren.

Hij was de echtgenoot van Aafke de Graaff, en vader van Martijn en Laurènce, schoonvader van Mirjam en Emile, en grootvader van Esmée en Jasmijn.

Op vrijdag 14 maart werd een dankdienst voor zijn leven gehouden in de Oude Kerk te Grootebroek. De crematie heeft later die middag plaatsgevonden in Hoorn.

In de dankdienst zongen wij het lied dat aan het begin van het gezamenlijke leven van Laus en Aafke stond, en nu ook aan het einde, 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.' Moge dit vetrouwen Aafke en haar gezin ook omgeven in de komende tijd.

N. van Rijswijk

Van de Diaconie

Toelichting bij de collectes.

13 april Kerk In Actie thema 40-dagen tijd - Oekraïne

20 april Lilianefonds

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede.

De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma's.

Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.



27 april Ziekenhuis in Jordanië

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in Jordanië.

Voorals is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid leeft en vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bidt voor en met hen. Geeft voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en meer dan verdient.



Merakel

4 mei Stichting Merakel (Lutjebroek).

Stichting Merakel in Lutjebroek is een stichting van ouders, voor ouders die een kind hebben met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Het doel van de stichting is: d.m.v. goede opvang voor het kind met de beperking, de ouders ontlasten en daarmee bereiken dat het kind langer in het gezin kan blijven wonen.

De stichting is in 2006 opgericht en inmiddels biedt men diverse soorten van zorg aan; o.a. logeren, dagbesteding en vakantie opvang. De stichting is gevestigd in de oude pastorie in Lutjebroek. Er wordt gewerkt met professionele begeleiders, die worden betaald uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) Daarnaast vinden talloze vrijwilligers en stagiaires een plek bij de stichting. Zij dragen belangeloos hun steentje bij op diverse manieren. Voor de aanschaf van hulpmiddelen, speciaal aangepaste spelmaterialen en vervoersmiddelen is de stichting afhankelijk van schenkingen en donaties.

11 mei Simavi

Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen zijn zij veelal verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. Samen met de moeders in de gemeenschap wordt o.a. voor goed drinkwater gezorgd en voor hygiëne bij zwangerschappen. Zomaar een paar heel belangrijke dingen die wij zo normaal vinden.



Een waterpomp betekent ongelooflijk veel voor gezinnen in de dorpen. Elke dag kilometers lopen voor vervuild water, ziekte en angst. Als dat de realiteit is, dag in dag uit, dan geloof je niet dat er een eenvoudige oplossing voor is. Als gevolg van het vervuilde water sterven veel kinderen in deze dorpen. Simavi wil de mensen helpen en zorgen dat er waterpompen geplaatst worden.

Water is een medicijn; door schoon water kunnen de kinderen gezond naar school.

18 mei Kerk In Actie - ZWO

25 mei Zonnebloem



De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die vakanties organiseert voor mensen met een beperking.

Ze organiseren bootreizen, busreizen en hebben vakantieparken. Steeds met ruim voldoende en deskundige begeleiding.

Zij geven mensen een kans op vakantie die dat zonder hun hulp nooit zouden kunnen doen. Mensen worden daardoor uit hun isolement gehaald en hebben de kans hun leven meer glans te geven.

BIJ DE OMSLAG

PAASMORGEN

Hij is opgestaan!

De vrouwen bij het graf

Dit kunstwerk is gemaakt door **He Qi**.

Twee engelen in het wit spreken twee vrouwen aan (in ieder geval is één van beiden Maria Magdalena)

Rond het hoofd van de engelen is aureool. Hiermee drukt de kunstenaar hun relatie met God uit. Ook de witte kleur van hun kleding doet dat.

De linkse engel heeft de handen gevouwen.

De rechtse engel lijkt de vrouwen de weg te wijzen.

De vrouwen zelf zitten er wat onhandig bij. De ene vrouw heeft nog een kruikje vast, dat ze nu niet meer kan gebruiken. Wil de witte kleur van haar bloesje zeggen, dat ze oren heeft naar wat de engelen zeggen?



De andere vrouw staat nog in de duisternis. Een zachte gloed verradt haar aanwezigheid. Laat ze de booschap van de engel haar leven nog meer kleuren?

He Qi is een van de populairste moderne schilders van religieuze thema's. Hij was een van de vele mensen die tijdens de Chinese Culturele Revolutie naar het platteland werden gestuurd.

Als jongeman ontsnapte hij aan de dwangarbeid door foto's van voorzitter Mao Zedong te schilderen. In die jaren vond hij ooit een exemplaar van Madonna en Kind van de Renaissance-artiest Raphael in een tijdschrift, en was er zo door ontroerd dat hij er 's nachts kopieën van begon te schilderen.

Qi behaalde een doctoraat in religieuze kunst aan het Nanjing Art Institute, nadat hij middeleeuwse kunst had gestudeerd in Hamburg, Duitsland. Hij was hoogleraar christelijke kunst aan het Nanjing Theological Seminary voordat hij in 2004 naar St. Paul in Minnesota ging.

Over hem wordt ondermeer het volgende geschreven:

Hoe vaker men He Qi's kunst tegenkomt, hoe meer men de creatieve spanning tussen het volkse en het universele, het lokale en het mondiale tegenkomt, wat wel de "synthese tussen artistieke interpretatie en verkondiging" wordt genoemd.

He Qi's beeldende woordenschat is door en door Chinees, maar de boodschap is niets minder dan het Evangelie zelf.

He Qi presenteert ons kunst die ons op een frisse, zelfs verrassende manier verbindt met het Bijbelse verhaal. Hij is zowel verhalenverteller als evangelist in zijn kunst. Hij predikt niet alleen het evangelie van Jezus Christus, maar hij brengt ook een boodschap over, die culturele types overstijgt. In zijn poging om het christelijke verhaal te ontwesteren, probeert hij onze ogen te openen voor de universele implicaties van het grotere en allesomvattende verhaal van Gods liefde voor de hele schepping.

Bedankje

Geweldig bedankt voor alle aandacht tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis in welke vorm dan ook:
Bidden, danken, bloemen, bezoeken, kaarten, apps en telefoontjes.
Het heeft ons weer gesterkt in het vertrouwen in Hem, onze Vader.

Groeten Wim en Lidian van Dis

OPSTAAN

Column van Ds. Wim Beekman.

Hij was al met pensioen toen ik als jonge dominee in zijn dorp begon. Een markant man. De mensen vertelden over hem dat hij destijds de eerste grootvader was die zijn kleinzoon als dopeling de kerk inbracht. Tot die tijd was dat het voorrecht van grootmoeders. Daar trok hij zich weinig van aan. „De jongen heet naar mij, de jongen wordt ingebracht door mij.” En zo geschiedde het. De ene helft van het dorp sprak er schande van, de andere helft bewonderde hem erom. Na hem zouden nog veel grootvaders volgen.

Met pensioen of niet, hij bleef doen wat hij altijd gedaan had: jonge mensen opvoeden. Dus belde hij me geregeld op zondagmorgen na de preek op om me te vertellen wat ik beter anders had kunnen doen. Wanneer hij het Woord dat ik bediend had goed vond, liet hij dat ook weten.

Op een gegeven moment belde hij door de week. „Dominee, ik heb van de dokter de boodschap gehad ‘Bereid uw huis, want gij zult sterven.’ Wilt u bij me komen en mij hierin bijstaan, dit gaat mijn krachten te boven, en u bent een man Gods.”

Even later zat ik bij hem aan tafel. „Ik ben ernstig ziek, en zal niet herstellen. Ik moet het einde van mijn leven onder ogen zien, en wil met u mijn afscheid voorbereiden.”

Ik las met hem het Bijbelgedeelte dat hij in het telefoongesprek noemde: ‘Bereid uw huis, want gij zult sterven’.

Die zin komt uit een verhaal over koning Hiskia, die in zijn leven en zijn regering God trouw heeft gediend. Dat was een uitzondering bij de koningen in die dagen. Maar die dan de profeet Jesaja op bezoek krijgt, die hem namens God de hierboven genoemde woorden meedeelt.

Koning Hiskia keert dan verdrietig en opstandig zijn gezicht naar de muur en klaagt tegen God: „Ach Heer, gedenk toch dat ik met een trouw en toegewijd hart gedaan heb wat goed is in uw ogen.” En dan staat er eerlijk over de grote koning: ‘En Hiskia weende luid.’

Het verhaal vertelt vervolgens dat de Heer zich door Hiskia's opstandigheid en verdriet laat vermurwen. Hij geeft hem nog vijftien jaren

in zijn leven erbij. Om het volk, dat in oorlogsellende verwickeld is, te helpen.”

Mijn gemeentelid dacht na, en zei toen: „Ik verwacht niet dat God mij, zoals Hiskia, extra levensjaren zal geven. Mijn tijd is gekomen, en ik geef mijn leven over in de hand van God. Ik geloof in Pasen, in de opstanding van de doden.

Maar nu begrijp ik dat ook de levenden, al tijdens hun leven, moeten opstaan. Hiskia moest zich weer afkeren van die muur, van zijn bed opstaan en zijn leven en zijn taken opnieuw opnemen. Leven uit de kracht van Pasen betekent dat doden én levenden opstaan.

Daar zou u met Pasen best eens een preek over mogen houden.”

INLIA

“Ik blijf bellen tot ik mijn zin heb”

Een speelhoek in de rookruimte, kakkerlakken in de opvang, geen onderwijs en kinderen die van de stress nauwelijks eten naar binnen krijgen. Je schrikt van de werkelijkheid, zegt Hilâl die namens INLIA deelneemt in de Werkgroep Kind in azc.

De Werkgroep zet zich in om de leefomstandigheden van asielkinderen te verbeteren. Het is een samenwerkingsverband van Defence for Children Nederland, Save the Children, De Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, UNHCR en INLIA. De Werkgroep is in 2010 opgericht om ervoor te zorgen dat de asielopvang voldoet aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook Nederland heeft dat verdrag ondertekend.

Officieel hebben asielkinderen net zo veel rechten als alle andere kinderen in Nederland. En volgens artikel 1 van onze Grondwet hoort iedereen die in



Crisisopvang in kerk De Ontmoeting in Scheemda

Nederland verblijft gelijk te zijn.*] “In de praktijk is dat niet zo”, zegt Hilâl, “We beschermen deze kinderen niet.”

Kinderen worden geschaad

Voor de tijdelijke noodopvang geldt zelfs het tegendeel: de omstandigheden schaden de ontwikkeling en (mentale) gezondheid van kinderen. Ze worden vaak overgeplaatst, krijgen geen rust, privacy en veiligheid, ontberen lange hebben geen toegang tot medische zorg.

De Werkgroep trekt er al jaren over aan de bel. Ook Inspecties – onder meer die van Onderwijs, van Gezondheidszorg & Jeugd en van Justitie & Veiligheid - slaan al jaren alarm. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot veel verandering. Maar de moed opgeven doet Hilâl niet.

Grote zorgen

“Nee, natuurlijk niet”, zegt ze, “Ik doe het voor de kinderen.” Hoe meer ze ziet, hoe meer dat haar motiveert om door te gaan. De opstelling van het kabinet baart haar grote zorgen: “Het moet nòg soberder? Hoe dan? Kinderen worden nu al getraumatiseerd.” En de pleidooien aan de Tweede Kamercommissie Asiel en Migratie lijken voor de meerderheid aan dovemansoren gericht: “Dan zeggen ze ‘het wordt meegenomen’.”

Maar: door. Aanpakken en doorpakken. Ze is niet voor niets dochter en kleindochter van – zoals dat destijds heette - gastarbeiders. Anderhalf jaar zit ze nu in de Werkgroep. Daarin is zij degene die het meest van de praktijk is, als jeugd- en gezinscoach in de crisisopvang die INLIA uitvoert voor het COA.

Goede wil, maar...

Ze ontmoet veel goede wil bij medewerkers van instanties waarmee ze te maken heeft. “Het onderwijs wil meestal helpen, maar heeft niet de middelen. Of het protocol staat in de weg. Bij het COA hebben medewerkers begrip en goede bedoelingen, maar geen regelruimte. De GGD kent lange wachtlijsten. Ga zo maar door.” Als een van ‘haar’ kinderen iets nodig heeft, tijd onderwijs, missen een speelplek en blijft ze heel vriendelijk, heel rustig. “Maar ik blijf wel bellen tot ik mijn zin heb.” Ze grijnst: “Als het niet wil zoals het moet, dan moet het maar zoals het wil.”

***] Artikel 1 van onze Grondwet :**

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Meer informatie over het VN Kinderrechtenverdrag op de website www.kinderrechten.nl

Vrij en vrolijk

De grote middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino beschouwde gebrek aan humor als een ondeugd. Hij beargumenteerde dat heel nuchter : een mens heeft ontspanning nodig en humor helpt daarbij. De bekende hervormer Maarten Luther onderstreepte uitdrukkelijk het verband tussen humor en geloof. Humor leert je jezelf te relativieren. Tegenover God beseft een mens zijn kleinheid, maar het evangelie maakt die kleinheid tot iets groots: ze leert een mens te zien dan hij alleen uit genade leven kan.

Dat levert een gevoel van vrijheid op. Luther schreef met een kwinkslag dat christen-mensen die genadige vrijheid behoren te tonen door de duivel niet al te serieus te nemen. 'We moeten soms meer drinken, aan sport en ontspanning doen ... ja, zelfs een beetje zondigen om de duivel te pesten, zodat we hem niet de kans geven ons geweten te kwellen.'

DOORGEPRIKT!

Humor kan flauw zijn, agressief, rancuneus of zelfs kwetsend. Dan breekt hij af. Positieve humor is helend. Die humor lacht een ander niet uit, maar lacht om zichzelf. Hij heeft oog voor het menselijke in het heilige, het beperkte in het grootse. Dat vormt een krachtige remedie tegen al te grote zelfverzekerdheid of opgeblazenheid. Niemand heeft immers de waarheid in pacht. Humor zorgt voor onverwachte wendingen en schenkt verrassende gezichtspunten. Veel cabaretiers laten ons zien dat de lach dat efficiënter doet dan ingewikkelde theorieën en koude kritiek. De lach ontmaskert gewichtig lijkende waarheden op vriendelijke, soms besliste wijze. Dat geldt ook voor geloofswaarheden. Humor kan daarom gewaardeerd worden als een geloofsdeugd.

NIET HET EINDE

Er bestaat ook een verband tussen humor en vertrouwen. In de lach raken zorgen even op de achtergrond en worden mensen boven zichzelf uit getrokken. Zij kijken voor een moment verder dan hun beperkte horizon en ontwaren een andere, lichtere werkelijkheid en een open toekomst.

De Benedictijnse overste Timothy Radcliffe vertelde dat een vriend van hem een tekst aan de wand had hangen: 'Maak je geen zorgen. Misschien gebeurt het niet.' Radcliffe maakte voor hem een ander bordje: 'Maak je geen zorgen. Het zal wel gebeuren. Maar dat is nog niet het einde van de wereld.'

Ergens diep verscholen in de humor leeft het vertrouwen dat alles goed zal komen. Humor houdt een mens flexibel, open, bescheiden. Humor maakt een mens lichter. Het schijnt dat engelen kunnen vliegen doordat ze zichzelf zo licht nemen.



Ds. Stephan de Jong.

VESPER IN DE KERK VAN OOSTWOUD
ZONDAG 13 APRIL 2025 AANVANG 16.30 UUR



Nieuwe West-Friese Cantorij
o.l.v. Tineke Broers

Johan Gootjes (piano)

Ds. Chris Mataheru (voorganger)

(Collecte bij de uitgang)



**Protestantse
Gemeente
Stede Broec**



Redactie kerkblad SAMEN

e-mail: samen@deoudekerk.nl

Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman

Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22

Hr. A. Meijer

Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 06 526 14985

Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

14 mei 2025 - 19.00 uur

Inleveren bij:

Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:

Mw. E. Lasschuit

Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02

e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl

Jaargang 33 - **nr.3** 13 april t/m 25 mei 2025