

SAMEN

A close-up photograph of a branch from a tree, likely a larch, featuring several dark brown, textured pine cones and several purple, fuzzy catkins. The background is a clear blue sky with some blurred branches.

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec

Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de bron wordt vermeld.

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec:

Ds. N.J van Rijswijk, tel. 75 68 23
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl

Kerkgebouw:

Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105

Website: www.deoudekerk.nl

Deze wordt verzorgd door Hr. J. Mulder, webmaster@deoudekerk.nl

Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kerkenraad Protestantse Gemeente

Voorzitter: Hr. D. Verbeek
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42,
1611 LT Bovenkarspel tel. 06-53419311
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl
Penningmeester: Hr. R. Jetzes
penningmeester@deoudekerk.nl

Kerkebalans administratie

(incl. collectebonnen)
Hr. K. Dudink, de Roos 2, tel. 51 87 34
1611 KG Bovenkarspel
IBANnummer: NL95 RABO 0373 7347 86
Prof.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel
kerkebalans@deoudekerk.nl

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaken van een bedrag van € 20.- of een veelvoud daarvan op bovengenoemd nummer, of via de website met Ideal. De bonnen worden thuisbezorgd.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:

Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825
begraafplaatsbroekerhaven@ziqgo.nl

Diaconie

Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Secretaris: Mw. M. Swartz
diaconie@deoudekerk.nl
Penningmeester: Mw. H. Simons,
tel. 51 61 48

ZWO Stede Broec

Coördinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33

Ledenadministratie

Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404,
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02
ledenadministratie@deoudekerk.nl

Auto-ophaaldienst

Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55
Opgeven uiterlijk vrijdagavond.

Pastoraal Team

Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Ten zuiden van de spoorlijn:

Grootebroek:
Mw. N. Klefot, tel. 51 45 71
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14

Bovenkarspel:
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488
Mw. H. Blom, tel. 06-58756576

Ten noorden van de spoorlijn:

Grootebroek:
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Mw. C. Linke, tel. 51 35 33

Bovenkarspel:
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
Mw. A. Broekstra, tel. 06-24183090

Vertrouenspersonen

De Classis Noord-Holland heeft voor onze regio twee personen aangesteld als vertrouwenspersonen. Dat zijn Annet Wind (huisarts te Hoom) en Henk Haandrikman (emeritus predikant te Enkhuizen) Als u reden hebt om hen te spreken, kunt u contact met hen opnemen via avwind@xs4all.nl of hghaandrikman@kpnplanet.nl
Lees meer hierover op de website van De Oude Kerk.

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

**Blijf in contact met uw
kerk.....**

Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55

kerkenraad@deoudekerk.nl

UITGELICHT

- **pagina 5 :**
TER OVERWEGING
Ds. Van Rijswijk
over de veertigdagentijd
- **pagina 11 :**
OVER WATER
Gedicht/Lied van Jeroen Zijlstra
- **pagina 14 :**
VAN HET LEERHUIS met
James Kennedy *over de situatie*
In Amerika en de rest van de wereld.
- **pagina 15 :**
EEN MAAND LANG MATIGEN
Column van *ds. Wim Beekman*
- **pagina 18 :**
Van INLIA : *in actie tegen*
de ophanden zijnde asielwetten

VERDER IN DEZE EDITIE

ondermeer:

- 4
Kerkdiensten
- 8
Bij de diensten
- 13
Van de ZWO
- 17
Bij de omslagfoto

Kerkdiensten

De diensten van de Protestantse Gemeente in de "Oude Kerk".

Deze zijn ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

1 februari - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Mw. Boender en Mw. Jonkman
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en Werelddiaconaat Watersnood
Koster	:	Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

8 februari - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Hr. Veenstra en Hr. Toering
Organist	:	Hr. Ruiter
Collectes	:	Kerk en Kerk in Actie
Koster	:	Mw. Maassen
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

15 februari - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. H. Haandrikman, Enkhuizen
Ambtsdragers	:	Mw. De Kroon en Mw. Vissers
Organist	:	Mw. Schuijtemaker
Collectes	:	Kerk en Stichting June
Koster	:	Hr. Vissers (Jack)
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

22 februari - 10.00 uur

eerste zondag van de 40-dagentijd

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Hr. Verbeek en Mw. Jonkman
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en Thema 40-dagentijd
Koster	:	Mw. en Hr. De Vries
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

1 maart - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Hr. Veenstra en Mw. Lasschuit
Organist	:	Mw. Conijn
Collectes	:	Kerk en Thema 40-dagentijd
Koster	:	Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

tweede zondag van de 40-dagentijd

8 maart - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Mw. Boender en Hr. Dudink
Organist	:	Hr. Spoelstra
Collectes	:	Kerk en Thema 40-dagentijd
Koster	:	Mw. Dudink
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

derde zondag van de 40-dagentijd

15 maart - 10.00 uur

Voorganger	:	Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdragers	:	Mw. De Kroon en Hr. Toering
Organist	:	Mw. Schuijtemaker
Collectes	:	Kerk en Thema 40-dagentijd
Koster	:	Hr. Visser (Walter)
Auto-ophaaldienst	:	<i>Op aanvraag</i>

vierde zondag van de 40-dagentijd

Ter overweging

Veertigdagentijd

Veertigdagen? Ja, want de zondagen worden niet meegeteld. Dat zijn geen vastendagen.

Beter gezegd: als de weekdays, de werkdagen, die pelgrimstocht uitbeelden van veertig jaar in de wildernis, veertig jaar onderweg naar de nieuwe aarde, het beloofde land, dan vormen de zondagen in

de vastentijd oasen. De dichter Willem Barnard legt het uit: het is een leergang. De gelovige wordt meegenomen naar Pasen toe en oefent zich in het horen en verstaan van de Schriften. In de veertigdagentijd werden de catechisanten geïnstrueerd in de geloofsleer. En na zo 'opgeleid' te zijn stonden ze na veertig dagen voor hun doop in de Paasnacht. Ze stonden voor de laatste stap. Die stap overschreed een grens, ze waren voortaan uit het oude bestaan weg, overgegaan naar een nieuw leven. Een leven in de naam van- onder de zeggenschap van Christus.

De liturgiecommissie wil op elke zondag in de veertigdagentijd een land of gebied aandacht geven waar christenen worden vervolgd. De weg die Christus is gegaan wordt lijdensweg genoemd, en zijn lijden gaat door in degenen die naar hem heten.

Wij kunnen hier denken aan de woorden in I Petrus 4 vers 12:

'Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

Als u smaadt wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.

Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.'

Volgens Open Doors wordt wereldwijd een op de zeven christenen vervolgd. In totaal gaat het om 388 miljoen mensen. De organisatie, die in Nederland is opgericht en wereldwijd actief is, maakt sinds 1991 een ranglijst van de landen waar christenvervolgung plaatsvindt. Wij zullen aandacht geven aan zes landen die op de lijst

van Open Doors voor komen. We doen dat door in de dienst iets over de situatie in het land te vertellen, en door in ieder geval voor dat land en zijn inwoners te bidden, want in landen waar christenen vervolgd worden, zijn zij meestal niet de enigen die verdrukt worden.

De verbinding tussen het lijden van Christus en het lijden van christenen komt in diverse liederen tot uitdrukking.

Hier enkel twee verzen uit gezang 544

*Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de Wet en de Profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.*

*Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.*

N.J. van Rijswijk



Bij de diensten



1 februari

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: Sefanja 2: 3, 3: 9-13
en Matteüs 5: 1-12

De Zaligsprekingen.

8 februari

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: Jesaja 43: 9-12 en Matteüs 5: 13-16

Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar.

15 februari

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: Deuteronomium 30: 15-20 en Matteüs 5: 17-26

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.’

22 februari eerste zondag van 40-dagetijsd - Invocabit

Kleur : paars, van inkeer en verootmoediging.
Lezingen: Genesis 2: 15 – 3: 9 en Matteüs 4: 1-11

De verzoeking in de woestijn.



1 maart tweede zondag van 40-dagetijsd - Reminiscere

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging.
Lezingen: Exodus 24: 12-18 en Matteüs 17: 1-9

De verheerlijking op de Berg



8 maart derde zondag van 40-dagetijsd - Oculi

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging.
Lezingen: Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26

De Samaritaanse vrouw

15 maart vierde zondag van 40-dagentijd - Laetare

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging.

Lezingen: 1 Samuël 16: 1-13 en Johannes 9: 1-44

Jezus geneest een blinde man.

Bedankjes

Lieve mensen,

Op vrijdag 12 dec zou ik geopereerd worden aan een nieuwe heup. Helaas ging de operatie niet door vanwege een ICT storing. De zondag hierna

werd ik in kerk verrast met bloemen voor de teleurstelling.

Maar inmiddels heeft de operatie wel plaatsgevonden en alles is goed verlopen. Na de operatie werd ik weer verrast met bloemen.

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, kaarten, telefoontjes en e-mailtjes. Het geeft een goed gevoel dat je door de gemeente gedragen wordt.

Hartelijke groet, Elly Lasschuit.

De gemeente wil ik hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat ik mocht ontvangen.

De aandacht voor elkaar is hartverwarmend.

*Vriendelijke groeten,
Marja Veenstra*

Lieve mensen,

Wat fijn dat 18 januari Ed en Lidy de bloemen kwamen brengen voor Rim.

*Heel hartelijk dank!
Het gaat wel weer beter met hem.*

Ook dank voor alle lieve telefoontjes en bezoeken.

*Hartelijke groeten,
Rim en An.*

Van de Diaconie

Toelichting bij de collectes.

1 februari Werelddiaconaat Watersnood

Deze zondag is ooit gekozen vanwege de watersnoodramp, die in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de wereld is toen hulp geboden: voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers te helpen.

Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is, hebben de kerken een jaarlijkse zondag "Werelddiaconaat" op de eerste zondag van februari vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren.

8 februari Kerk in Actie - ZWO

15 februari Stichting June

Stichting June heeft als missie: het verbeteren van de levensomstandigheden in Gambia.

Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals de bouw van scholen, een brug, diverse machines en waterputten. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat kinderen naar school kunnen door middel van sponsoring. Alle projecten worden uitgevoerd door Gambianen, waardoor zij ook inkomsten genereren. Stichting June is een onafhankelijke niet politieke en niet religieuze stichting.



22 maart t/m 29 maart

Thema-project van de 40-dagentijd (zie pag. 13)



OVER WATER

Niemand kan op water lopen
Niemand heeft de zee zo lief
Niemand komt op eigen kracht zijn angst te boven
Niemand wil de zee beproeven
Niemand die er heil in ziet
Niemand wil er in haar zeggingskracht geloven

In de luwte schuilt de waarheid
In de schaduw wacht het licht
In de stilte gaan je oren open
In de moeite van het wachten
Ligt de ruimte, vind je moed
In het donker gaan je ogen open
Zie je het pas goed

Iemand kon de zee kalmeren
Iemand nam de zee voor lief
Hij liep vooruit op onze stoutste dromen
Jij wilt ook die kunst beheersen
Jij wilt ook op water staan
Maar je bent verblind van angst nooit ver gekomen

Iemand heeft de zee begrepen
Iemand heeft jouw angst verstaan
Iemand is er uit de chaos opgedoken
Hij dorst te lopen op het water
Door die ene wist men later
Dat in diepe nood een hand wordt uitgestoken

In de luwte schuilt de waarheid
In de schaduw wacht het licht
Na de stilte zijn je oren open
Na de moeite van het wachten
Vind je ruimte, vind je moed
Kun je rustig op het water lopen
Zie je het pas goed

Jeroen Zijlstra - Uit de cd: 'Liefde & Dorpsgevoel' (2009)

Collectes en bloemen

Datum	Kerk	Goede doelen	
<u>14 december</u>	€ 84,55	<i>De Baanbreker</i>	€ 122,75
<u>21 december</u>	€ 75,92	<i>St. Holland Building Nepal</i>	€ 103,30
<u>24 december</u>	€ 127,30	<i>Kinderen in de knel</i>	€ 225,75
<u>25 december</u>	€ 41,45	<i>Kinderen in de knel</i>	€ 128,80
<u>28 december</u>	€ 55,95	<i>Project Ethiopië</i>	€ 109,40
<u>31 december</u>	€ 160,45		
<u>4 januari</u>	€ 48,50	<i>Inlia</i>	€ 122,95
<u>11 januari</u>	€ 22,25	<i>Amnesty International</i>	€ 36,20
<u>18 januari</u>	€ 54,65	<i>De Luisterlijn</i>	€ 87,80

Bloemen waren er voor:

Mevr. Lasschuit, Mevr. Hauwert, Mevr. Den Hartog,
Mevr. W. Visser, Dhr. Postema, Mevr. Broekstra,
Mevr. Tol, Mevr. Veenstra, Mevr. Lasschuit,
Mevr. Swier, Dhr. Blaauwkamer en Dhr. De Kroon.



Van de ZWO

Veertigdagentijd 2026

Het thema van deze Veertigdagentijd is:

‘Kijk! Door Jezus’ ogen’.

De Geest nodigt ons uit om in het spoor van Jezus te gaan en met nieuwe ogen te kijken naar mensen om ons heen én naar mensen ver weg, die hunkeren naar perspectief. Met ogen vol aandacht en liefde, die zien wat vaak over het hoofd wordt gezien.



Paasgroetenactie.



Waarom een kaart met Pasen?

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie.

Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Je kunt een bemoedigende groet schrijven op de paasgroetenkaarten.

Wij van de ZWO hopen dat U ons weer steunt in de veertigdagentijd.

Van het Leerhuis

De Leerhuiscommissie 'Cultuurgroep Stede Broec' nodigt u van harte uit voor een Leerhuisavond met **Dr. James Kennedy** op donderdag 26 februari 2026.

O.a. in verband met de actualiteit is de exacte titel van zijn inleiding op dit moment nog niet bekend, maar het is de bedoeling dat hij vanuit zijn deskundigheid zijn licht zal laten schijnen op de recente, veel stof op doen waaierende houding van de USA in allerlei internationale -en nationale- situaties.

Wat betekent dit alles voor de Amerikanen zelf en wat voor de internationale verhoudingen?

Kortom, het belooft een avond te worden, die u niet wilt missen!



Dr. J.C. Kennedy (1963) is een Amerikaanse geschiedkundige. Na academische functies in de Verenigde Staten werd hij in 2003 als hoogleraar werkzaam aan de VU te Amsterdam. Hij is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen en Universiteitshoogleraar met een speciale opdracht rond community engaged learning aan de Universiteit Utrecht.

Zijn expertise is de naoorlogse geschiedenis, in eerste instantie Nederland, maar ook met het oog op transnationale en vergelijkende perspectieven. De algemene focus ligt op het snijvlak van de politieke, sociale en culturele geschiedenis van deze periode, met een bijzondere interesse voor de ethische dimensies van het beleid en de relatie tot de samenleving.

De lezers van Dagblad Trouw zullen Kennedy kennen van zijn tweewekelijkse column voor dit blad.

Wij kijken uit naar deze avond met Dr. Kennedy, en verwachten dat hij zijn licht zal laten schijnen over de veranderde en veranderende verhoudingen tussen Nederland (Europa) en Amerika.

Zoals u van een leerhuisavond mag verwachten is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

**De avond vindt plaats op donderdag 26 februari
in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189, Grootebroek en begint om
20.00 uur.**

U bent van harte welkom!

De toegang is gratis, maar bij de uitgang is er een vrijwillige collecte voor het mede instandhouden van deze avonden.

Een maand lang matigen

Column van Ds. Wim Beekman

'Ik schrijf om iemands leven te redden, vermoedelijk dat van mijzelf.'

Uitspraak van een schrijver van wie ik de naam vergeten ben, maar wiens woorden ik heb onthouden. Zo nu en dan komt deze uitspraak bij me boven wanneer ik een column schrijf.

Deze column bijvoorbeeld. Die is vooral voor mijzelf bedoeld. Om mijzelf moed in te praten en een beetje streng toe te spreken. Dat heb ik nodig ook, want ik heb besloten de maand januari mee te doen aan 'IK PAS': de hele maand januari sober innemen.

Niet snoepen, geen borrelhapjes, geen alcohol drinken, geen onmatigheid. Daar gaat het mij vooral om.

Vanwege de feestdagen die achter ons liggen, waarin ik mij nogal feestelijk heb gedragen. Uitbundiger dan ik wilde. Ik heb niet bepaald vooraan gestaan toen de lieve Heer de matigheid uitdeelde.

Dat vertelt ook de januari-weegschaal me. Ik voelde de laatste weken in december al nattigheid. Nou ja, ik ben nu eenmaal een Bourgondiër. Zoals mijn grootvader en mijn vader, en zoals langzamerhand ruim de helft van de bevolking.

Matigen is moeilijk. Bourgondiër met een grote B is voor mij geen enkel probleem, ik kan het van nature. Bourgondiër met een kleine b, dat is lastig voor mij. “Voor jou is het alles of niets”, zegt mijn vrouw. En zij heeft gelijk. Daarom kijk ik met spanning naar februari.

Een maand lang even ‘geen Bourgondiër’ lukt me wel. Niet eenvoudig, en zeker niet prettig, maar wel te doen. Echter om dan vanaf februari blijvend te matigen en mijzelf een meer gezond leefpatroon aan te meten, dat vind ik pas echt lastig.

Vreemd eigenlijk. Er zijn veel dingen in de wereld waar ik moeite mee heb, maar waaraan ik niets kan veranderen. Dat mensen elkaar in de haren vliegen, in het klein en in het groot, dat kan ik niet keren. En dat mensen als vluchtelingen zwerven kan ik ook niet veranderen. De armoede in de wereld kan ik niet wegnemen en de honger niet lenigen.

Zeker, ik kan gewetensvol leven, en stemmen, maar de wereld veranderen kan ik niet. En bij verdrietigheden om mij heen kan ik troosten, maar het verdriet van mensen wegnemen kan ik niet. Er is echter één ding dat ik helemaal zelf in de hand heb: hoe gezond ik leef, hoeveel ik eet en drink en beweeg. Uitgerekend daar heb ik moeite mee. Waarom zou ik het enige waar ik wel invloed op heb niet gaan veranderen?

Daarom doe ik mee aan sober leven in januari. En maak mij op voor de weliswaar moeilijker opgave die het meest belangrijk is: mij daarna te matigen.

Daarbij houd ik mij vast aan een oude wijsheid van Prediker: Wees niet te zeer godsdienstig, en ook niet al te goddeloos.

Prediker bedoelt volgens mij dat we het juiste midden moeten bewaren. Ik wens mijzelf een matig 2026. En u ook.

Bij de omslag



Winterfoto van de zwarte els.

Het is duidelijk: deze foto laat zien dat bomen alweer klaar zijn voor het nieuwe leven in het voorjaar.

Deze bomen dragen katjes. Dat zijn hun bloemen. De bloei in deze els zal beginnen zodra de sapstromen weer op gang komen na de winterrust.

Duidelijk zijn hier de elzenproppen te zien, de uitgegroeide vruchten van

het vorige jaar. Tussen de schubben zit het zaad van het vorig jaar. Rechts, bijna onderaan, zie je de kleine vrouwelijke rode katjes -de vruchten van de komende zomer- en overal hangen al de mannelijke katjes waar straks weer overvloedig het stuifmeel -de pollen- vanaf komt.

Een prachtig gezicht is dat altijd, al kan het ook veel mensen hooikoortsachtige klachten bezorgen....

Kerkelijk vrijwilligers: van burgerlijk ongehoorzaam tot crimineel?

Zo'n 40 jaar geleden zat ze 's nachts op het dak van een Groningse kerk. Haar taak: alarm slaan als er politie kwam. Een meter of 15 beneden haar kregen Armeniërs en Tamils kerkasiel. Kitty nam de Bijbelse opdracht om te zien naar vreemdelingen serieus. En dat blijft ze doen, ook als de wet haar dan straks tot misdadiger maakt.

Want dat gebeurt als de Eerste Kamer de nieuwe asielwetten aanneemt. Hier zijn zonder geldige verblijfstitel is dan een misdrijf, of je weg kunt of niet. Wie degene helpt – met een kop soep of een verband - neemt deel aan dat misdrijf. Dat staat letterlijk in de wet.

Medeplegers worden echter niet strafbaar. Dat zou aanvankelijk wel, maar de minister paste het wetsvoorstel aan. Dat illegaliteit wel een misdaad wordt en illegalen zo tot criminelen gemaakt worden, vormde voor CDA en SGP geen bezwaar om in te stemmen.

Fatsoenlijke politiek en respect?

Dat valt vrijwilligers Heleen, Kitty en Nel tegen van de christelijke partijen. Nel: "Het druist zó in tegen wat leven vanuit christelijke waarden voor mij betekent. Wij hadden thuis een tegeltje met de Bijbeltekst: Verberg de verdrevenen, verraad de vluchteling niet."

'Fatsoenlijke politiek en respect voor de vrijwilligers zijn de kern van onze democratie', stelde het CDA vorig jaar - in kritiek op minister Faber, die weigerde koninklijke onderscheidingen te ondertekenen voor vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. En nu stemt die partij in met een wet die vrijwilligers tot misdadigers maakt. "Ongelooflijk", vinden de drie.

Belangrijker dan de positie van vrijwilligers vinden ze die van de vreemdeling: "Als je zegt dat we in Nederland respectvol en fatsoenlijk met elkaar om moeten gaan, moet je respect tonen voor iedereen. Ook voor vreemdelingen in nood." En: "Mensen in nood druk je niet verder in de ellende door ze te criminaliseren."

Oproep aan senatoren

In het INLIA Gasthuis Groningen zitten veel bejaarden, gehandicapten, zieken, mensen met psychische aandoeningen. De vrijwilligers houden hun hart vast wat er gebeurt met deze kwetsbare groep.

Daarom steunen ze de kaartenactie van INLIA. Via de website van INLIA kan iedereen de senatoren in de Eerste Kamer een kaartje sturen.

Ga naar:

<https://www.inlia.nl/nl/kaartenactie>

Daar kunt u kaarten kiezen uit drie thema's: een oproep om recht te doen aan de waardigheid van ieder mens, een oproep om naastenliefde en medemenselijkheid niet te laten criminaliseren en een oproep om onzorgvuldige wetgeving te verwerpen.



Van de redactie:

Voor de goede orde treft u hierbij nogmaals het overzicht aan van de inleverdata kopij voor 2026, met de bijbehorende periodes.

<u>Nr.</u>	<u>Inleverdatum</u>	<u>Periode</u>		
1.	21 januari	1 februari	t/m	15 maart
2.	4 maart	15 maart	t/m	26 april
3.	15 april	26 april	t/m	7 juni
4.	27 mei	7 juni	t/m	19 juli
5.	8 juli	19 juli	t/m	30 augustus
6.	19 augustus	30 augustus	t/m	11 oktober
7.	30 september	11 oktober	t/m	15 november
8.	4 november	15 november	t/m	20 december
9.	9 december	20 december	t/m	24 januari



**Protestantse
Gemeente
Stede Broec**



Redactie kerkblad SAMEN

e-mail: samen@deoudekerk.nl

Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman

Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22

Hr. A. Meijer

Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 06 526 14985

Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

4 maart 2026 - 19.00 uur

Inleveren bij:

Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:

Mw. E. Lasschuit

Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02

e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl

Jaargang 34 - **nr. 1** 1 februari t/m 15 maart 2026